



Voorrang aan Frederiksoord

FREDERIKSOORD – De Star mag zich verheugen in een steeds groeiend aantal lezers. Van ver buiten Frederiksoord ontvangen wij verzoeken de digitale versie van de Star toe te zenden, wat we uiteraard graag doen.

Ook hebben we voor diegenen die buiten het bezorgingsgebied van de Star wonen de mogelijkheid geopend om de papieren versie te verkrijgen. In hotel Frederiksoord kan men een gratis exemplaar ophalen.

De openingsfoto is dit keer gemaakt door Hijlco Komen. Een fraaie winterse plaat.

Voor de volgende Star hopen we toch echt foto's van lezers te kunnen plaatsen. We nodigen iedereen graag uit foto's in te sturen.

Opmerkingen en suggesties zijn welkom op ons e-mailadres: star.frederiksoord@home.nl

Hijlco Komen en Jan Jansen



190 jaar Maatschappij van Weldadigheid

FREDERIKSOORD – Op 1 april a.s. is het 190 jaar geleden dat generaal Van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid het licht liet zien.

Duizenden kolonisten hebben de koloniën bevolkt. Een groot aantal jaren is een groep vrijwilligers bezig geweest om alle gegevens van die kolonisten (ongeveer 50.000 namen!) in een digitaal bestand te plaatsen. Op de verjaardag van de Maatschappij zullen die gegevens voor iedereen beschikbaar komen. Via Drenlias - www.drenlias.nl - op de site van het Drents Archief kunt u onbeperkt grasduinen en speuren naar voorouders.

Verder o.a. in deze Star

In gesprek met ...

Trix van der Bij
sprekt met Peter Kamphuis

De ondernemer aan het woord

Sako en Serry Kiers
over het uitvaartcentrum

Maatschappij van Weldadigheid

190 jaar Maatschappij
van Weldadigheid
Nieuws vanuit Huis Westerbeek
Bosranden

Verder

Humanitas – De Tuinen – Beeldentuin
– Schrijversfestival – Ronde van het Sterrebos
Mooi mozaïek bij entree Frederiksoord?



De voormalige timmerwinkel
van de kolonie.

AGENDA

Donderdag 27 maart

Ronde van het Sterrenbos:
Herinneringen aan Jeanne Warners
(Museum Miramar)

Zaterdag 3 mei

Opening expositie 'Buiten de aarde'
op De Koloniehof

Weekend 3 en 4 mei

Lentefair/Groendagen op
De Tuinen

Zaterdag 17 mei

Uitstapje Ronde van het Sterrenbos
Miramar

Vrijdag 23 mei

Opening 'slecht weer voorzieningen'
op De Tuinen

Zondag 3 augustus

Koloniezomermarkt op De Koloniehof

Weekend 13 en 14 september

Corso

Vrijdag t/m zondag 10 t/m 12 oktober

Souvenirs van Eeuwen op De Tuinen

Zondag 30 november

Koloniewintermarkt op De Koloniehof

Nieuws vanuit Huis Westerbeek

Ook al zien we het niet altijd, er gebeurt veel in Huis Westerbeek. Over de kolonievakantiewoningen is na een voortraject van zo'n zes (!) jaren een definitief akkoord bereikt met de Provincie en de Gemeente.

De bouwaanvraag is ingediend en naar verwachting wordt er nog dit jaar gebouwd aan de Vaartweg. Voor deze woningen, waarvan de voorgevel van het hoofdgebouw dezelfde afmetingen krijgt als een origineel koloniehuisje, bestaat al de nodige belangstelling. Bouwvakkers gaan ook aan de slag met het leegstaande huisje bij de rotonde. Het is een monument, wordt opgeknapt en geschikt gemaakt voor de verhuur voor een éénpersoons huishouden.

In het blad Landleven van maart dit jaar komt een artikel over een nieuwe monumenten fietsroute van de Maatschappij. De al bestaande routes, vier wandelroutes en de fietsroutes naar Willemsoord en Zorgvlied, zullen worden opgeschoond en in een nieuw eigentijds jasje gestoken. Alle routes zijn verkrijgbaar in De Koloniehof.

Tijdens ons gesprek in Huis Westerbeek meldt Werner Brouwer, projectcoördinator Belvédère nog dat in Wilhelminaord het agrarisch bedrijf van Mensink wordt verplaatst. De invulling van het vrijkomende stuk grond is nog onderwerp van discussie. Gedacht wordt aan vier tot acht woningen waarbij wordt bezien of het mogelijk is om ook een aantal starterswoningen te realiseren.

In De Koloniehof zal het winkeldeel sterk worden uitgebreid met meer streekproducten. In de expositie zullen op een scherm bij de maquette filmpjes op te roepen zijn die meer licht werpen op heden en verleden van zo'n twaalf bijzondere gebouwen. De nieuwe Monumenten fietsroute zal ook met platen en foto's in de expositie worden opgenomen.



Buiten de aarde

De expositie in de beeldentuin naast de Koloniehof krijgt komend seizoen als thema Buiten de aarde. Een logisch vervolg op de zeer succesvolle tentoonstelling van afgelopen seizoen met als thema Hemelpoorten. Zeker twintig kunstenaars zijn deze winter aan de slag gegaan om hun werk in het voorjaar te af te hebben.

De datum van de officiële opening van de expositie is 3 mei.

In de voormalige kaarsenmakerij zal dan ook een expositieruimte zijn ingericht. Daarmee wordt voorkomen dat de ruimte leeg blijft totdat de Koloniehof zijn herinrichting heeft ondergaan.



De ondernemer aan het woord Sako en Serry Kiers



► Het is allemaal begonnen bij opa Menger, zegt Sako Kiers wanneer we aan de grote tafel in het kantoor van Uitvaartverzorging Kiers zitten. Serry schuift aan en er ontwikkelt zich een geanimeerd gesprek.

De opa van Sako startte als (hoef)smid in het dorp Frederiksoord. De smederij groeide later uit met fietsen - zowel verkoop als verhuur - en weer later met brandstofleverantie, taxi's en een ambulance. Vervolgens werd een auto aangeschaft voor het rouwvervoer en kwam er een opslag voor kisten. De beide dochters van opa Menger werkten mee in het bedrijf en later het hele gezin van dochter Tinie, die inmiddels getrouwd was met Gosem Kiers.

Sako die zich met hart en ziel verbonden voelt met Frederiksoord, besloot in 1996 een zelfstandige onderneming te beginnen.

Dat blijkt geen slechte beslissing te zijn geweest want Uitvaartverzorging Kiers staat als een huis. Het verzorgingsgebied omvat hoofdzakelijk Westerveld en Westellingwerf, maar Sako en zijn medewerkers verzorgen ook uitvaarten in andere delen van Nederland als dat door nabestaanden gewenst wordt. Per jaar verzorgen Sako en zijn vijf vaste en zes oproepmedewerkers bijna 300 uitvaarten. Serry regelt alle

voorgesprekken en Sako zorgt voor de uitvoering. Ze hebben drie rouwauto's; 50 kisten zijn altijd in voorraad. Ze hebben een eigen drukkerij waar de rouwkaarten gedrukt kunnen worden. Alle werkzaamheden worden gedaan in eigen beheer.

Eigenlijk zijn ze dag en nacht met een uitvaart bezig. Elke dag hebben ze contact met de familie van een overledene. 'Men mag mij op elk moment van de dag, dus ook 's nachts bellen als men nog iets wil vragen of zeggen, en dat gebeurt ook,' vertelt Sako. 'We begeleiden het uitvaartproces op de Kiers-manier,' zegt Serry, 'dat betekent dat we er altijd voor de mensen zijn. We vinden dat dat zo hoort en het geeft ons het goede gevoel dat je iets voor de mensen kunt betekenen.' 'Dienstbaarheid staat bij ons voorop,' vult Sako aan. Op mijn vraag of droefheid op deze manier niet je leven beheerst, antwoordt Sako: 'Natuurlijk grijpt droefheid je vreselijk aan. Werken in de uitvaartzorg is emotioneel, soms keihard, maar het feit dat je in zo'n situatie de familie ter zijde kunt staan, alles voor ze kan doen, hun dankbaarheid en tevredenheid voelt, geeft je de kracht om heel veel te geven.'

De in Frederiksoord geboren en getogen Sako en zijn vrouw Serry zijn met recht trots op hun mooie regionale bedrijf dat gevestigd is in een oude koloniewinkel.

Jan Jansen

In gesprek met... Peter Kamphuis

FREDERIKSOORD – Toen ik Peter Kamphuis belde voor een afspraak was hij niet thuis, dus sprak ik zijn antwoordapparaat in. Al snel belde hij terug en toen ik hem daarmee complimenteerde zei hij: ‘Tja, voor een afspraakje met een vrouw ben ik er als de kippen bij,’ waarop ik terugplaatte: ‘Tja, daarom heet je ook Opa-Kippie voor je eigen en mijn kleinkinderen.’ Maar kippenboer is hij niet echt; dat is alleen een na zijn pensioen uitgegroeide hobby.

Hij is begonnen met de ouderwetse kweekschool en moest daarna in dienst. In die jaren kon je alleen dienstweigeren als je homo of Jehova's getuige was; hier in Vledder was zelfs een dienstweigererskamp!

Volgens zijn ouders kon hij dat zijn vriendinnetje niet aandoen.

Hij werd dus wapenweigeraar en kwam als foerier bij de medische troepen, maar moest wel negen maanden extra dienen omdat hij niet wilde schieten. Daarna volgde zijn eerste baan: schoolmeester in Eefde, bij Deventer.

Toen hij op zijn vijftienvijftigste hoofd van de school in Vledder kon worden deed hij dat meteen.

Hij was ondertussen met zijn vriendinnetje Katrien getrouwd, had er in de avonduren een landbouwakte bijgehaald en deed ook nog ‘even’ MO economie erbij. Dat hielp hem in 1964 aan een baan als leraar economie aan de beroemde Tuinbouwschool in Frederiksoord - en nog steeds maakt hij er een studie van als hij vindt dat hij van een bepaald onderwerp te weinig af-

weet. Al twee jaar later werd hij onderdirecteur, mede vanwege zijn groot probleemoplossend vermogen.

Intussen was hij bezig zijn idee uit te werken voor een vervolgcursus voor de topleerlingen van deze en andere tuinbouwscholen: een milieupoot die deze school ontbeerde. Met veel overwerk, tact en beleid is deze Vercursus Milieu en Recreatie in twee jaar op poten gezet, zodat deze in 1968 kon starten. De eerste twee jaar gaf hij er naast economie ook Nederlands, een oude schoolmeester wel toevertrouwd, maar toen in 1969 Frits van der Bij aan de school kwam heeft hij dat stokje overgedragen. Peter had het zo ook al druk genoeg met de Vercursus, waarin hij ook gastdocenten inzette, die hij met grote volharding uit hun bedrijf wist los te weken. De Vercursus werd

het vlaggeschip van de Tuinbouwschool en de kroon op Peters werk.

Tegelijkertijd was hij ook wethouder in Vledder, samen met Tine Hetteema.

Toen later de Ronde van het Sterrebos werd opgericht en Tine tot voorzitter werd benoemd, wilde zij niet zonder Peter in het bestuur. Hun samenwerking liep perfect. Met de inspiratie die hij had opgedaan in de Vercursus organiseerde hij jarenlang onze reises in het voorjaar. We waren toen allemaal wat jonger en reisden per bus nog heel wat af, tot zelfs een keer met een afzwaai naar Duitsland.

Ja, Peter is een veelzijdig en nog steeds bezig mens met veel interesses.

Trix van der Bij



Humanitas in Frederiksoord

FREDERIKSOORD – De A.C. Idehof, het voormalige tuinhazendorp achter het terrein van de eveneens voormalige school, kent sinds 1 mei 2004 een groep bewoners die valt onder een woonproject met ambulante begeleiding. In acht van de negen blokjes van drie woningen is er één woning verhuurd aan een bewoner die kan terugvallen op begeleiders van het Humanitassteunpunt op het complex.

Meer dan die acht zullen het er ook niet worden. Marije Epema, leidinggevende zorg en Yvonne

van Benthem, eerstverantwoordelijk begeleider van Humanitas: ‘Wij nemen de regie over hun eigen leven niet over. Zij wonen zelfstandig, maar wanneer zij dat zelf willen, kunnen we ze ondersteunen in de organisatie van het huishouden, hun financiën op orde houden, het vinden van werk of het aangaan van sociale contacten.

Het mooie van deze locatie is dat onze cliënten wel in een ‘normale’ omgeving wonen, dicht op of eigenlijk in de samenleving, maar toch als zij daar behoefte aan hebben extra begeleiding onder handbereik hebben.’

De bewoners werken op verschillende plaatsen zoals op een zorgboerderij, in de groenvoorziening of bij de Noordwestgroep in Steenwijk. Volgens Marije en Yvonne voelen hun cliënten zich inmiddels al echte ‘Frederiksoorders’ ook al wonen ze in een wat geïsoleerd deel ervan. Maar dat geldt ook voor de bewoners die niet kunnen terugvallen op Humanitas

Een mooi project, dat eigenlijk prima aansluit bij de oude gedachte van de Maatschappij van Weldadigheid!

Weer werk op de Tuinen



Op de Tuinen blijft het gonzen van de bouwactiviteiten. De oude serrekas van de Fruithof voor druiven en perziken is nog maar net afgebouwd of er wordt alweer gewerkt aan een (kap)schuur voor de Gehandicapentuin.

Het grote project waar nu aan moet worden gewerkt is de verplaatsing van de oude Aanleg-en-Onderhoudkas van de school naar het ovaal als slechtweerruimte. De kas is inmiddels overgenomen en met uitgebreide steun van de buiten-

ploeg van Hoeve Boschoord gedemonteerd. De onderdelen liggen nu klaar om weer in elkaar te worden gezet op de plaats waar anders de horecatent verrijst. Voor de start van het nieuwe seizoen moet dat klaar zijn zodat de kosten voor de huur van een tent niet meer op de begroting drukken. Met de plaatsing van de kas wordt het terrein ook beter geschikt voor het houden van evenementen en zeker ook voor het geven van cursussen door de Fruithof en de Gehandicapentuin. Het wordt steeds mooier!

Schrijversfestival maart/april 2008

Onze Frederiksoordse coördinator van het Schrijversfestival, Frits van der Bij, heeft gemeld dat op 12 maart Joris Luyendijk in De Tippe komt, op 18 maart Kees van Kooten in De Meenthe, op 1 april Judith Koelemeijer in De Rechter en ten slotte op 2 april Jan Siebelink en Anne van der Meiden in debat gaan in De Meenthe.

Let voor de andere lezingen en films op de plaatselijke bladen of zie:

www.schrijversfestival.nl

Nieuwjaarsontvangst Frederiksoord succes

Zaterdag 12 januari j.l. werd in Hotel Frederiksoord de jaarlijkse nieuwjaarsontvangst voor alle inwoners van Frederiksoord gehouden.

Deze ontvangst onder gastvrijheid van de familie Jansen van het Hotel en van de Ronde van het Sterrenbos die ook organiseerde en uitnodigde, was buitengewoon gezellig. Niet alleen diverse verhalen maar ook de muziek van Jan Jansen maakten de sfeer. Voor volgend jaar zijn al initiatieven genomen om in de sfeer van Tomasvaar en Pieternel de belevenissen van het jaar 2008 de revue te laten passeren. Reden te meer om massaal aanwezig te zijn!

Project bosranden

Nog dit jaar zullen in het gebied van De Maatschappij enkele natuurlijke bosranden worden aangelegd. De Vlinderstichting heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.

Uit de vele landelijke aanvragen zijn drie projecten van de Maatschappij gehonoreerd: een in Frederiksoord en twee in Wilhelminaord. Onlangs is het kappen van een aantal bomen gestart

om zo ruimte te maken voor een soortenrijke bosrand.

Bosranden bestaan vaak uit abrupte overgangen van open gebied naar gesloten gebied. De na het kappen vrijgekomen ruimte zal worden ingevuld met nieuwe beplanting, waardoor een aantal diersoorten weer meer gevarieerde leefruimte krijgt. In Frederiksoord is het project te zien aan de rand van het weiland voor Huis Westerbeek.



Mooi mozaïek bij entree Frederiksoord?

Tijdens het Corso zorgt het Zwarte Gat al voor mooie mozaïeken langs de Koningin Wilhelminalaan. Toch mist er nog wat in 'de kern' van ons fraaie dorp. Daarom is het initiatief geboren om tijdens het Corso een groot mozaïek te plaatsen bij de ingang van

ons dorp, op de kruising tegenover Hotel Frederiksoord. Daar is nog wel een aantal vrijwilligers voor nodig. Meldt u aan bij Tine Uilenburg aan de Maj. Van Swietenlaan! U bent gegarandeerd van een aantal heel gezellige uurtjes.

ONTWERP, OPMAAK EN DRUKWERK



SPONSOREN VAN DE STAR



stichting
maatschappij
van
weldadigheid

UITVAARTVERZORGING KIERS



Beautycenter
Frederiksoord
Schoonheidssalon
Tef. 0521 - 381866



TANKSTATION MENCER



't Krubenhuis



Familie
K. LEEUW

