

Een bulletin uitgegeven
voor de bewoners van Frederiksoord
en omgeving

DE STAR

star.frederiksoord@home.nl

Hernieuwde uitgave
Jaargang 6 · Uitgave 2 · april 2012



We zijn weer goed bezig in de Kolonie! Frederiksoord Nu



FREDERIKSOORD – Het monumentale Postkantoor dat zo lang leeg stond heeft nieuwe bewoners gekregen. De familie Veldman paste het gebouw met respect voor alle monumentale details aan en het pand is geschikt gemaakt voor bewoning en de verkoop, reparatie en restauratie van exclusieve klokken en (zak)horloges.

Het pand heeft de naam Huygens Huys gekregen.

Deze Star is, zoals altijd, weer vermenigvuldigd in Hoeve Boschoord. We blijven de naam Hoeve Boschoord gebruiken ondanks het feit dat de term Trajec-

tum steeds vaker gehanteerd wordt. Voor ons blijft het Hoeve Boschoord omdat deze naam de relatie met het verleden en de omgeving uitstekend weer geeft. Erg verheugd zijn we over het feit dat het aantal sponsors weer groter geworden is zodat we in staat blijven De Star gratis aan te bieden. De historische foto is een plaatje van de Torenlaan, de laan die parallel aan de Van Swietenlaan door het Sterrebos loopt en van waaruit in het verleden de toren van de kerk in Vledder kon worden gezien. Helaas is deze naam, evenals zovele andere oude benamingen in de kolonie, bij weinigen meer bekend. Het zou mooi zijn wanneer die oude namen weer zichtbaar zouden worden.

We wensen u weer veel leesplezier en natuurlijk zijn reacties en suggesties heel erg welkom op star.frederiksoord@home.nl. Via dit e-mailadres kunnen belangstellenden buiten Frederiksoord en Wilhelminaord een digitale versie van De Star aanvragen. In Hotel Frederiksoord is altijd een papieren versie verkrijgbaar.

Hijlco Komen en Jan Jansen



AGENDA

Elke zaterdag in de even weken

Biologische boerenmarkt naast
De Koloniehof

Zaterdag 21 april

Opening Beeldentuin op De Koloniehof

Weekend 27, 28 en 29 april

Van Swietenfestival

Weekend 12 en 13 mei

Lente Fair op De Tuinen

Zaterdag 9 juni

Open Dag Kiemhuis

Zaterdag 30 juni

Open Dag Gehandicapten Tuin 25 jaar

Zaterdag 30 juni

Zeskamp in het Sterrebos

Zondag 5 augustus

Kolonie Zomermarkt

Weekend 8 en 9 september

Corso

Zaterdag 15 september

Uitstapje Ronde van het Sterrebos

Zaterdag 17 november

Contactdag Begunstigers MvW

Zondag 25 november

Kolonie Wintermarkt

Zondag, 24 december

Open Podium in Koloniekkerkje

Nieuw in de Kolonie: Graustabiel

FREDERIKSOORD – Woensdag 7 maart is door Johan Doorenbos Bestratingen voor de eerste keer een nieuwe soort wegverharding in ons gebied toegepast.

Bij het gerestaureerde Kiemhuis zijn de paden en parkeerplaatsen op het erf voorzien van Graustabiel. Het ziet eruit als een natuurlijke zandverharding en past dus prima in de omgeving maar is in alle weersomstandigheden goed te berijden. En bij droog weer stoft het niet. We zullen in de toekomst meer wegen zien die met dit materiaal zijn verhard zoals het deel van de Molenlaan waar de nieuwe koloniewoningen worden gebouwd. De hiërarchie in wegen, zo kenmerkend voor de kolonie, wordt zo weer beter zichtbaar.



Nieuws vanuit Huis Westerbeek

- Het gerestaureerde **Kiemhuis** is aan de nieuwe gebruiker overgedragen. Op vrijdagmiddag 8 juni zal gedeputeerde Munniksma van de provincie Drenthe de officiële opening verrichten. Zaterdag 9 juni houdt het Kiemhuis een Open Dag voor de plaatsgenoten.
- De **Koloniehof** is voor het nieuwe seizoen weer fris in de verf gezet. Dit jaar zullen er iedere zaterdag en zondag onder leiding van een gids rondwandelingen plaatsvinden. De akkertjes op het terrein zullen worden onderhouden door mensen uit het Kiemhuis, dit jaar nog onder supervisie van dhr. Kruijer Sr, die dat werk jarenlang heeft gedaan.
- De **websites** van de Maatschappij en de Koloniehof zijn geheel vernieuwd. Ze zullen nog worden aangevuld met extra beeldmateriaal. Het nieuwe webadres van de Maatschappij is www.maatschappijvanweldadigheid.nl.
- Bij de mogelijke voordracht als **werelderfgoed** van de nalatenschap van generaal Van den Bosch hebben zich inmiddels alle overheden aangesloten die

- huidige en voormalige gebieden van de koloniën binnen hun grenzen hebben in zowel Nederland als België. Op dit moment wordt een zogenaamde coöperatieve analyse gemaakt waarin wereldwijd wordt gezien of en wanneer soortgelijke projecten als de Maatschappij van Weldadigheid zijn gerealiseerd.
- Bij de Koloniehof zijn **postzegels** verkrijgbaar met daarop het logo van de voordracht van de koloniën voor de Werelderfgoedlijst.
- Voor gebruik van het logo met daarop het **portret van generaal Van den Bosch** dient contact te worden opgenomen met Huis Westerbeek. Het portretrecht berust bij de Maatschappij.
- Er is een nieuw **gebiedsinformatieprogramma** ontwikkeld met daarin de modules Ontstaansgeschiedenis Vledder en omgeving, de Maatschappij van Weldadigheid vroeger en nu en Vorming van het Drents-Friese Wold. Meer informatie op de website. De eerste deelnemers hebben zich al aangemeld voor het programma dat start in oktober.

Tuinhazen komen vaak terug

FREDERIKSOORD – Reünies van tuinhazen (leerlingen van de tuinbouwschool) vinden meestal plaats in Frederiksoord. Naast de bijeenkomsten van jaargenoten en vriendengroepen komen ieder jaar begunstigers van **BEGAVST** op hun oude stek bij elkaar.

BEGAVST is de stichting Behoud Erfgoed van de G.A. Van Swieten Tuinbouwschool en is de opvolger van **VOLDGAVST**, de Vereniging van Oud-Leerlingen van de G.A.V.S.T. Met het vertrek van de opleidingen uit Frederiksoord vond de oud-leerlingen vereniging dat zij moest worden opgeheven en dat er voor het behoud van het erfgoed beter een stichting opgericht kon worden.

De doelstelling van de stichting **BEGAVST** is een bijdrage leveren aan de duurzame instandhouding van de schooltuin en de beplanting, de zorg voor het behoud van de monumenten in de van Swieten Tuinen en het houden van een jaarlijkse reünie.

Op de tweede (even jaar) of derde (oneven jaar) zaterdag in september vindt de reünie plaats. Afgelopen jaar stond de dag in het teken van verleden, heden en toekomst en was Jan Mensink de gids in de paardentram. Veel verhalen kwamen los bij het passeren van de diverse kosthuizen, de kerk, het dorpshuis en de Oranjelaan. In deze beukenlaan moest je als eerstejaars in de herfst beukenblad op bulten harken. Deze werden met de trekker en wagen opgehaald en op de 'stort' aan de Molenlaan een jaar te verteren gelegd en na ruim een jaar als bladgrond gebruikt in de afdeling bloemisterij. De praktijklessen in de Oranjelaan waren voor de tuinhazen een leuk praktijk uitje.

Dit jaar zal de reünie echter op 30 juni worden gehouden in verband met het jubileum van de Stichting Gehandicaptentuin.

Meer over **BEGAVST** is te vinden op www.begavst.nl, waar ook de mogelijkheid is om te bloggen.

De ondernemer aan het woord ... Hilco Broekman

Wanneer ik Hilco Broekman bel voor een interview in De Star nodigt hij mij uit om de volgende dag half tien 's ochtends op het bedrijf te komen, want, zo zegt hij, dan kunnen we beginnen met koffie. En inderdaad, wanneer ik er om even voor half tien ben schenkt Grietje, zijn vrouw, de koffie al in.

De VOF Bouwbedrijf Broekman wordt gerund door de broers Jaap en Hilco en niet te vergeten Grietje,

je, die altijd paraat staat. Jaap en Hilco komen in 1984 in het bedrijf van hun vader Paul Broekman, en in 2000 worden ze gezamenlijk eigenaar van bedrijf. Het is een echt familiebedrijf, waarin ook Hilco's zoons actief zijn.

Jaap regelt vooral de zaken in en om de werkplaats, terwijl Hilco de contacten met de buitenwereld regelt.

Hilco vindt het een uitdaging om naast de reguliere activiteiten als verbouwing en onderhoud ook bijzondere bouwwerken te realiseren, zoals de Eherweide. Maar natuurlijk gaat ons gesprek al heel snel over het prachtige maar zeker ook bijzondere project betreffende de bouw van de nieuwe koloniewoningen. Hij vindt het geweldig het enthousiasme van de toekomstige bewoners te ervaren. Dezen hebben een vereniging De Nieuwe Kolonie opgericht en zijn heel nauw betrokken bij

de realisering. Maar nog belangrijker vindt Hilco het maandelijks overleg van het bouwteam, waarin alle kennis betreffende duurzaam en milieuvriendelijk bouwen vertegenwoordigd is. Hilco: 'Ik hield het twee jaar geleden niet voor mogelijk dat wij hier dankzij dit gedreven bouwteam

zulke prachtige, op de toekomst gerichte woningen konden realiseren. Er zijn woningen die energie-neutraal zijn maar er zijn er ook bij die zelfs energie leveren: geweldig!'

Het Bouwbedrijf Broekman is in tegenstelling tot veel andere bouwbedrijven de laatste tijd gegroeid.

Het bedrijf telt nu 11 medewerkers, 2 leerlingen en een stagiair. Ik spreek uit eigen ervaring wanneer ik zeg dat door Bouwbedrijf Broekman prima werk geleverd wordt en dat men 'klantgerichtheid hoog in het vaandel' heeft.

Jan Jansen

Eerste nieuwe koloniewoningen in beeld



Op het nieuwe deel van de Molenlaan is het in het weekend een drukte van belang. Heel veel mensen uit de wijde omtrek komen een kijkje nemen bij de zeven koloniewoningen-nieuwe-stijl die daar verrijzen.

De eerste huisjes zijn inmiddels goed herkenbaar. Het metselwerk is af, de gepotdekselde houten bekleding van het achterhuis zit erop en ook de dakpan-

nen liggen op hun plaats. De planning is nog steeds dat voor de bouwvakvakantie de eerste woningen aan hun nieuwe eigenaars kunnen worden overgedragen. Zodra het bouwverkeer is verdwenen zal ook de wegverharding in Graustabiel worden aangebracht en zullen er eiken langs de laan worden geplant. Er zal geen straatverlichting worden aangebracht. De oude boomgaard die aan de laan ligt blijft gespaard en in handen van de Maatschappij.

Met een ceremonie zullen in de nieuwe woningen gedenkplaten worden onthuld die de start van de nieuwe fase in de kolonie zullen markeren.

Omdat provincie en gemeente nog in overleg zijn over de eventuele eigendomsoverdracht van de Koningin Wilhelminalaan kunnen de volgende koloniewoningen hier nog niet worden gebouwd. Eerst moeten geluidsreducerende maatregelen worden gerealiseerd voordat daar de schop in de grond kan. Wel zijn er nog vijf kavels beschikbaar aan de van Eemneslaan-noord.

Voor de bouw van maximaal negen koloniewoningen aan de Vaartweg is gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Dat moet duidelijk maken of de noodzakelijk aan te leggen ondergrondse infrastructuur niet zo duur wordt dat daardoor de prijs van de huizen te hoog gaat worden.

Volop beweging op De Koloniehof

De Quiltservice bestaat 25 jaar, de Beeldentuin viert zijn tweede lustrum en de expositie van de Maatschappij is uitgebreid: van alles te doen dus op de Koloniehof.

Liesbeth van Hulsteijn heeft haar winkel aan de buitenkant versierd met kleurige quilts die de passant en bezoeker op de verjaardag van de Quiltservice wijzen. Allerlei verschillende quiltjes en andere voorwerpen zitten als grote spinnewebben op de muren en iedereen kan daar in overleg met Liesbeth wat aan toevoegen. Op zaterdag 19 mei wordt met extra activiteiten het 25-jarig bestaan gevierd.

De Beeldentuin gaat alweer zijn tiende jaar in, dit keer met als thema Tempo!

Van hard tot zacht, van legaal tot illegaal en van klein tot groot: kunstenaars verbeelden op hún manier allerlei aspecten van Tempo! Vanwege het lustrum wordt er een bijzonder project gerealiseerd. Eens per maand zal aan de bezoekers worden gevraagd mee te werken aan een kleurrijk muurtje. Het groeitempo zal maandelijks te volgen zijn op de website van het museum. De



nieuwe expositie in De Beeldentuin wordt op zaterdag 21 april om 11.00 uur geopend en dan wordt ook het startsein gegeven voor het lustrumproject.

De expositieruimte achter het museum, waar de laatste jaren steeds het werk van wisselende kunstenaars werd getoond, wordt dit seizoen ge-

bruikt voor de expositie Ambacht en Kolonie. Regelmatig zullen er demonstraties van oude ambachten worden gegeven. Met zoveel te zien is er dus alle reden om, al of niet vergezeld van uw familie, vrienden of gasten, de Koloniehof met een bezoek te vereren.

Dorpshuis van Wilhelmina's Oord of Frederiksoord?

Hoe zit dat nu met de kerk en het dorpshuis? Waar horen ze bij? Dat vraagt wat speurwerk in oude kaarten en verhalen.

Duidelijk is dat Wilhelmina's Oord in 1866 op de grens van Drenthe en Friesland bij de Oost- en Westvierdeparten lag. Dat daar een dorp bedoeld was blijkt ook wel uit de locatie van de lagere school die stond op de plaats waar nu de dependance van Boschoord staat. Frederiksoord liep tot aan de Vierdeparten. Het kerkje en het dorpshuis behoorden tot Frederiksoord. Ook de katholieke kerk hoorde daar bij. Ook nu nog is het de parochie Frederiksoord.

Pas later is het nieuwe Wilhelminaoord gebouwd waar het nu ligt. De redenen van die locatiekeuze zijn nog niet achterhaald maar mogelijk is het feit

dat die grond al in bezit was van de Maatschappij, daar mede debet aan geweest. In de jaren 50 zijn aan de Linthorst Homanstraat de eerste nieuwe woningen gebouwd. De laatste grenswijziging tussen Wilhelminaoord en Frederiksoord is toegepast in de jaren 60 waarbij de grens verschoof van west van de Menning en de pastorie - de Westerbeekslot bij het Luifeltje was de grens - naar oost van het Dorpshuis. Latere pogingen om het dorp in de richting van Frederiksoord uit te breiden en daarmee het dorpshuis een meer centrale plaats te geven, liepen spaak. Het tracé voor een nieuwe snelweg naar het noorden was gepland net voor het dorp.

Het kerkje en het dorpshuis van Frederiksoord liggen nu dus in Wilhelminaoord. Maar waar ze nu echt bijhoren? Bij de kolonie natuurlijk!

In gesprek met... Tine Uylenburg

In oktober 1999, toen de Tuinbouwschool en de bakker er nog waren kwam de familie Uylenburg in Frederiksoord wonen. Vrienden van hen hadden een huis gekocht ergens boven Assen, maar Tine leek dat niks; zij wilden wel naar Drente, maar dicht bij een snelweg en een intercitystation wonen, in een klein huis maar met een grote tuin en Hans wilde een moestuin.

Dus met de tent naar Drente, en ze hadden de moed al opgegeven maar bleven nog een dag langer om de tent te laten drogen, gingen toen naar Frederiksoord, en ... Bingo! Daar stond hun huisje. Op een draffje naar de makelaar, maar de rijen mensen die ze daar verwachtten stonden er niet, dus alles voltrok zich snel.

Ze voelden zich thuis op het dorp en gingen als zoveel gepensioneerden op zoek naar vrijwilligerswerk. Dat diende zich aan op de Gehandicapten-

tuin. Tine had ervaring met onderwijs aan gehandicapten en het leek ze wel iets. Naast het werk daar kwam Tine na een poosje ook in het bestuur van de Ronde van het Sterrebos, de buurtclub die hen als nieuwkomers zo goed had opgevangen. Nu gaat ze zelf bij nieuwe bewoners langs om kennis te maken en ze uit te nodigen eens op de Ronde te komen kijken.

Er is nog een ander leuk initiatief van de Uylenburgs: op de eerste vrijdag van de maand organiseren ze bij hen thuis de 'buurtborrel'. Daar barsten we zowat uit hun gezellige koloniehuisje, maar gelukkig komt het voorjaar er al weer aan en kunnen de tuindeuren open. We betalen een eenheidsprijs van één euro voor de drankjes en de hapjes worden door allerlei buurtgenoten verzorgd. De buurtborrel is een daverend succes; veel mensen leren elkaar daar beter kennen dank zij Tines gastvrijheid. Ik hoop maar dat ze nooit uit Frederiksoord verhuizen.

Trix van der Bij

Van Swieten Festival gaat van start

Het laatste weekend van april staat Frederiksoord in het teken van het eerste Van Swieten Festival. Drie dagen lang is er voor jong en oud uit Westerveld en omgeving veel muziek en andere activiteiten in en rond de grote tent die verschijnt op de plaats waar ook in het Corsoweekend de tent staat.

Bianca Koning en Daniëlle Benjamins, twee bestuursleden van de onlangs opgerichte stichting 'Pop en Events Westerveld', vertellen ons dat ze er een jaarlijks terugkerend festival van willen maken. Zij misten activiteiten voor de jeugd, en in plaats van daarop te mopperen namen ze zelf

het initiatief. Op vrijdag is er een alcoholvrij knalfeest voor scholieren, op zaterdag treedt voor alle leeftijden de maffe band De Zingende Fresia's op (wie kent ze niet) en op Koninginnenacht wordt een 90's Party gegeven met onder andere DJ Paul Elstak. Zaterdag overdag is er een voetbaltoernooi.

De keuze voor Frederiksoord is niet toevallig. Ze willen graag laten zien dat hier erg veel kan en dat het hier prachtig is: een mooi initiatief waar niet alleen de directe burens wat van zullen merken. Uitbreiding van de groep vrijwilligers is nog mogelijk. Meer informatie en aanmelding op www.vanswietenfestival.nl.



ONTWERP, OPMAAK EN DRUKWERK
Cor Krüter VISUELE COMMUNICATIE
SPONSOREN VAN DE STAR
Villa Sterrebos
Hotel Frederiksoord - Restaurant Frédérique - Brasserie F www.hotelfrederiksoord.nl
UITVAARTVERZORGING KIERS

DE HJL GROEP
IKEAIR.NL
OP MAAT VERSTELATELIER
Kledingsverstel- en reparatiewerk
Tel: 06-20600650
0521 381379

Familie K. LEEUW
TAXI MENCER
Beautycenter Frederiksoord
Schoonheidssalon
Tel. 0521 - 381866

Camping de Moesberg
www.moesberg.nl

TANKSTATION MENCER
DICK SJABBENS
INSTALLATIEBEDRIJF
DIEVER 0521-591994
WILCO BEUGELING
Rob de Boer vasteplanten

hoeve boschoord trajectum
Bouwbedrijf Broekman v.o.f.
Quiltservice FREDERIKSOORD
Het Quiltcentrum van Zuidwest Drenthe

Alice de Boer
stichting maatschappij van weldadigheid
Oranjeborg
Douchette service, opbouw, onderhoud