

Een bulletin uitgegeven
voor de bewoners van Frederiksoord
en omgeving

DE STAR

star.frederiksoord@home.nl

Hernieuwde uitgave
Jaargang 8 · Uitgave 1 · Januari 2014

Op weg naar Werelderfgoed Frederiksoord Nu



FREDERIKSOORD – Allereerst wensen we alle lezers van ons bulletin een heel gelukkig 2014. Natuurlijk willen we al onze sponsoren bedanken omdat we dankzij hun sponsoring nog steeds in staat zijn De Star uit te geven. Ons initiatief om De Star ook te laten bezorgen in Nijensleek is zeer goed ontvangen en we hebben besloten daar mee door te gaan.

Dit is alweer jaargang 8 van ons bulletin.
Het aantal digitale abonnees stijgt nog steeds
en er komen verzoeken uit alle delen
van Nederland. We zijn daar erg blij mee.
Hoe meer mensen geïnteresseerd zijn
in de historie van ons gebied hoe beter.

onze inwoners op is en dat zij tot welke actie (naar wij hopen voorlopig ludieke) dan ook over zullen gaan. Het geduld is op! In 1998 leek bij de opening van het Inforium alles nog zo rooskleurig. Wat zou het een mooi gebaar zijn wanneer de Grontmij er toe overgaat haar eigendom tegen een symbolisch bedrag over te dragen.

De historische foto is een afbeelding van Prins Frederik van Oranje-Nassau die leefde van 1797 tot 1881. Hij was de eerste voorzitter van de Maatschappij van Weldadigheid.

Vol spanning kijken we uit naar 1 maart. De dag waarop ‘ons’ Hotel weer open is. We wensen Marcel en Ginie Vos heel veel succes.

We wensen u zoals gebruikelijk weer veel leesplezier en natuurlijk zijn reacties en suggesties heel erg welkom op star.frederiksoord@home.nl. Via dit e-mailadres kunnen belangstellenden buiten Frederiksoord, Wilhelminaord en Nijensleek een digitale versie van De Star aanvragen. Denkt u erom dat u bij e-mailadreswijziging dit aan ons doorgeeft? In Museum De Koloniehof is altijd een papieren versie verkrijgbaar en ... vanaf 1 maart ook weer in Hotel Frederiksoord!

Hijlco Komen en Jan Jansen

AGENDA
Elke zaterdag in de even weken
Biologische boerenmarkt naast De Koloniehof
Zondag, 26 januari
Concert 'Camerata RCO' in Koloniekerkje
Zondag, 16 februari
Concert Liza Ferschtman (viool) in Koloniekerkje
Zaterdag, 1 maart
Open huis Hotel Frederiksoord
Zondag, 16 maart
Concert Trio Gioacchino (NNO) in Koloniekerkje
Weekend 10 en 11 mei
Lente Fair op De Tuinen



De openingsfoto is bedoeld om er nog eens op te wijzen dat het eigenlijk een schandalige zaak is dat het Inforium al jaren leeg staat en dat de eigenaar de Grontmij geen enkel initiatief neemt om in deze voor onze gemeenschap belachelijke situatie verandering te brengen. Het zou ons niet verbazen wanneer blijkt dat het geduld van een groot aantal van

Hotel Frederiksoord rigoureus 'op de schop'



Hotel Frederiksoord weer als de huiskamer in de kolonie, de herberg waar iedere gast zich thuis voelt.

De serre weer voor partijen en in het restaurant de leestafel als centraal punt in de huiskamer. Hotelkamers niet groot maar goed. De gast die zich welkom zal voelen als ze bij hen logeren. Niet alleen slapen en eten maar het warme gevoel dat je het jammer vindt om weer weg te moeten.

Natuurlijk hakte de verbouwingsperiode er stevig in maar ze hebben de blik nu op de toekomst gericht. Inmiddels verhuisd naar het inpandige woonhuis zitten ze er beiden bovenop. Ze gaan voor een keuken met Hollandse gerechten van goede kwaliteit tegen schappelijke prijzen. Van een uitgebreid zo-veel-gangen diner tot een broodje kroket of een kop soep en waar mogelijk gebruik maken van lokale producten. De selectie van het nieuwe personeel voor de keuken en de bediening is al volop gaande. Ook zijn de eerste contacten met de tegenoverliggende B&B De Bakkerij al gelegd. Al op de dag zelf dat bekend werd dat zij het hotel zouden overnemen, kwam de eerste boeking voor een partij binnen. Veelbelovend!

Op 1 maart gaat de zaak van start. Dan zijn de tafels met verfpotten en het opgestapeld meubilair voorbij. Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur houden ze open huis zodat belangstellenden de nieuwe 'huiskamer' van de kolonie kunnen bewonderen. Maar om ze echt een kans te geven zal ons aller bezoek niet tot die paar uur beperkt mogen blijven ...!

Stof, hamer, afdekkakens en zweet en zelfs soms wat bloed, dat is het beeld dat Ginie en Marcel Vos van hun eerste maanden in het Hotel voor ogen hebben.

Maar de nieuwe uitbaters, zij geboren in Frederiksoord en hij in Wilhelmina-oord, hebben het nieuwe doel duidelijk in zicht:

Nieuws vanuit Huis Westerbeek



Toen we donderdagochtend 9 januari ons gesprek begonnen, kwam Jan Mensink allereerst met een treurige mededeling:

Marno van de Wiel, projectleider van het Erfgoedproject Westerbeeksloot is overleden. Marno was al geruime tijd ziek. Wij verliezen in hem een zeer enthousiaste en gemotiveerde persoonlijkheid die zijn werk vol overgave verrichtte.

Hij stond voor zijn erfgoedproject.

Zijn positieve uitstraling zullen we erg missen.



- Eind 2013 zijn de werkzaamheden betreffende de **5 nieuwe kavels** aan de Vaartweg gestart. Riolering wordt aangelegd en de infrastructuur gereed gemaakt. Er is al 1 kavel uitgegeven. Bouwbedrijf Broekman begint in februari met de bouw van de nieuwe woning. Bovendien is er nog een optie op een andere kavel.
- Half januari is een start gemaakt met de opschoning van de **Westerbeeksloot**. Alle opschot wordt verwijderd en met het Waterschap is er overleg over verhoging van de waterstand. Daardoor krijgt de Westerbeeksloot meer 'body'. Reeds nu zijn de resultaten van de werkzaamheden in het Sterrebos al duidelijk zichtbaar. Een prima activiteit.
- In het kader van het **Landschapsproject** van de gemeente Westerveld worden ruim 200 laanbomen (terug)geplant aan de Westrand van de Ko-



lonie. Ook de oprijlaan van Huis Westerbeek wordt binnenkort ter hand genomen. Er worden 2 ziekte beuken en 3 eiken verwijderd en er worden 37 beuken bijgeplaatst.

- De werkzaamheden betreffende de aanpassingen aan **Hotel Frederiksoord** zijn binnenkort afgerond. Marcel Vos en zijn echtgenote kunnen dan beginnen met de inrichting van hun pand. Iedereen is positief over het feit dat het hotel weer open zal zijn. Het zou een goed idee zijn wanneer ook de buurtborrel, zoals dat eerder altijd was, weer in het hotel georganiseerd wordt. Dat kan een mooie aanmoediging voor de familie Vos zijn.
- Helaas ziet Paula Brouwer zich genoodzaakt haar **'Bed and Breakfast'** activiteiten in de Bakkerij te beëindigen. Met ingang van 1 september stopt ze. Er hebben zich al weer nieuwe kandidaten gemeld. Laten we hopen dat de Bakkerij snel weer geopend zal zijn.
- Voor het **Koloniekerkje** is een aanvraag ingediend voor herbemesting. Het kerkje zal multifunctioneel worden ingericht. Achter de Pastorie wordt een schuurtje gebouwd voor opslag van onder meer de banken. Niet alle banken zullen overigens uit het kerkje verdwijnen. Ook zal het Kerkje zo worden ingericht dat de concerten van de stichting Kolonieconcerten gewoon doorgang kunnen vinden. In de klassieke muziekwereld is het Koloniekerkje een begrip geworden. En dat moet gekoesterd blijven.

Winter Boschfestijn succesformule

FREDERIKSOORD – Het had letterlijk nogal wat voeten in de aarde. Voordat het bos naast De Koloniehof geschikt was voor verschillende activiteiten en vooral toegankelijk voor bezoekers, gingen er heel veel kubieke meters grond en zand op de schop. Maar personeel en vrijwilligers slaagden erin het gebied om te toveren tot een prachtig terrein voor een buitenevenement met doe-, kijk- en koopdingen voor het hele gezin.



Er was van alles te zien en te beleven. Scoutinggroep Van Swieten uit Vledder was prominent aanwezig. Ze hielden de vlam in het mega-grote kampvuur voor de Picknickschuur, hadden gezorgd voor een prachtige poort van palen en touw bij de ingang van het bospad, kookten op een vuurtafel en hielpen de jeugd bij het bouwen van spannende boshutten. Maar zeker ook: ze zorgden er met touwen en menskracht voor dat ook rolstoelers het zandpad door het bos konden gebruiken en alles goed konden zien. Ook de Rijvereniging Generaal van den Bosch was met een pony en activiteiten voor de jeugd in het bos aanwezig waar vlakbij een hoefsmid zijn ambacht demonstreerde die een passant ook het Hollandse trekpaard, zo'n zware, zijn ijzers repareerde. Dat zware paard trok zware boomstammen door het bos. Een machtig gezicht. Mannen van het Kiemhuis lieten zien hoe vroeger bosbouw zonder motorreedschap werd uitgevoerd. Met de hand en veel zweet dus.

Voor de jongeren was er een Trollenpad aangelegd: spannend en griezelig tegelijk. De ouderen, vooral mannen, wisten het uit de Vlaamse koloniën overgewaaide Druppelkot goed te vinden waar geheel tegen de kolonieregels in sterke drank werd verkocht. Gelukkig dat Generaal van den Bosch, die zijn inspectieronde liep, een oogje toekneep. En er was nog veel meer. Van een siersmid tot de mandenvlechter en van de klompenmaker tot de dames uit grootmoeders tijd die met de kinderen poppetjes van materiaal uit het bos maakten en de Kolonietram die constant vol-beladen door het dorp reed. En nog veel meer.

Vooral toen het begon te schemeren was de sfeer optimaal. Indirecte verlichting langs de paden in het bos, de verlichting in de chaletjes van de kraamhouders en de nodige vuurkorven langs de paden gaven het evenement een sprookjesachtig karakter.

En dat werd volop gewaardeerd door de vele aanwezige bezoekers. Niet voor niets dat de kernwoorden in de reacties in de media waren: sfeervol en gezellig! Volgend jaar natuurlijk weer.



In gesprek met Sander Simonse

Sinds september 2013 is Sander Simonse werkzaam bij de Maatschappij van Weldadigheid. Voorlopig is zijn belangrijkste taak ondersteuning van directeur Jan Mensink. En dat doet hij met heel veel plezier.

Sander groeit op in Marknesse in de Noordoostpolder waar zijn ouders een landbouwbedrijf runnen. Hij studeert in Deventer Landbouw en Veehouderij en rondt zijn studie af in Velp op het onderwerp Vastgoedmanagement. Na een wereldreis van een half jaar kan hij het bedrijf van zijn ouders overnemen, maar hij kiest voor een baan op een rentmeesters kantoor in Kampen.

Daar werkt hij ruim negen jaar en wordt ondertussen officieel rentmeester. Zijn interesse ligt bij vooral gebiedsontwikkeling. Wanneer hij ontdekt dat er bij de Maatschappij van Weldadigheid een baan vrij komt solliciteert hij en tot zijn grote vreugde wordt hem de baan aangeboden. Hij is onder de indruk van de veelzijdigheid en gemeenschapszin die er in ons koloniegebied heerst. Hij wil graag het historische gedachtegoed inzetten voor ontwikkelingen om het gebied te behouden. Zijn eerste taak is ondersteuning van de directie maar daarnaast werkt hij mee in het bouwteam Koloniewoningen voor de Toekomst en coördineert hij de activiteiten betreffende de her-

bestemming van ons Koloniekerkje en de Mandenmakerij.

Muziek is zijn grote hobby. Hij speelt in een band die alternatieve rockmuziek produceert. Hij is afwisselend toetsenist, trompettist en zanger. De 34-jarige Sander woont in Zwolle en rijdt elke dag in zijn Alfa Romeo naar Frederiksoord. Hij hoopt nog lang voor de Maatschappij van Weldadigheid te kunnen werken, omdat zoals hij zelf zegt de schoonheid van het gebied en de betrokken gemeenschapszin - waar vind je zoveel vrijwilligers? - hem aantrekken. Wat ons betreft blijft hij nog heel lang in onze Kolonie.

Op reis door Nederland

In 1900 gaf Uitgeverij P. Noordhoff uit Groningen een Aardrijkskundig Leesboek uit voor de Volksschool onder de titel 'Op reis door Nederland' en geschreven door de heren J.D. Bakker en F. Deelstra, hoofdonderwijzers te Groningen.

Verplaatsen we ons in de jaren 1814 en '15. Ofschoon in de rij der onafhankelijke staten teruggekeerd, was Nederland nog in geenen deele van de groote uitputting bekomen, het gevolg van de gewelddadige overheersing der Fransen. De handel stond nog bijna geheel stil, de nijverheid vroeg slechts weinig handen. Overal was gebrek aan werk. Groote benden bedelaars zwierven door het land. In sommige steden moest een derde der bevolking - en daaronder tal van krachtige mannen - op kosten van 't publiek onderhouden worden. Er werd veel, soms te veel gegeven. Daardoor werd het kwaad wel voor een ogenblik gelenigd, genezen echter niet. Toen was het, dat generaal Van den Bosch het eenige jaren vroeger geopperde denkbeeld tot het zijne maakte, om eene maatschappij opte richten tot werkverschaffing, den behoeftige te voeden en op te voeden door den arbeid, hem door den arbeid eene zelfstandige plaats in de samenleving te doen innemen. Hij ijverde er voor, dweerde er mee en ontrong van verschillende zijden krachtige ondersteuning. De regering, de Vorstelijke familie en vele rijke particulieren gaven grote sommen gelds, zoodat reeds in 1818 de eerste steen van de eerste woning kon



worden gelegd. De maatschappij van weldadigheid kwam tot stand; prins Frederik werd haar eerste voorzitter. De vraag deed zich op, waar de Stichting moest gevestigd worden. Het moest zijn in eene gezonde streek, waar de bodem geschikt was tot ontginning. Het landgoed Westerbeek, tusschen Steenwijk en Vledder in de provincie Drenthe en ongeveer 600 HA. Groot werd aangekocht. - De heidegrond, bestaande uit zand, leem en mergel, was vrij geschikt voor landbouw en boschbouw. Later werd meer grond aangekocht en daarop zijn de drie plaatsen gesticht, n.l. Frederiksoord in Drenthe, Willemsoord in Overijssel en Wilhelmina'soord deels in Drenthe en deels in Friesland. Ofschoon in verschillende provinciën gelegen, zijn ze toch in elkaars nabijheid en door smaller strooken land tot één geheel verbonden.

Weverij de Weefplaats

Al weer een jaar is Aafje Bouwer met haar cliënten actief in de Weverij op het terrein van de Koloniehof. Het voelt voor Aafje en haar - zoals ze hen zelf noemt - medewerkers als een warm bad.

Veel mensen hebben vrijwillig hun hulp aangeboden en velen zijn bereid te helpen wanneer dat nodig is. Voor de mensen die in De Weefplaats werken is rust, sfeer en veiligheid ontzettend belangrijk. Vandaar dat er op de deur aangegeven wordt dat je niet zo maar kunt binnenlopen. Maar in overleg met Aafje is veel mogelijk.

Aafje heeft 10 jaar gewerkt op OlmenEs een antroposofische instelling in Appelscha, waarna ze besloot op advies en verzoek van de moeder van een van haar cliënten om zelfstandig te gaan werken. De ruimte bij een zorgboerderij waar ze startte werd te klein en toen ze dan ook vernam dat de prachtige ruimte waarin ze nu met haar medewerkers actief is, vrij kwam, aarzelde ze geen moment. Bij al haar werk stelt Aafje de mens centraal en zorgt ze voor een gevoel van veiligheid. En dat merk je ook wanneer je even in de groep vertoeft. Haar medewerkers bouwen volledig op haar en ook tijdens ons gesprek kan Aafje het niet laten allen goed te observeren en te stimuleren wanneer dat nodig is. Alle activiteiten in de Weverij zijn gerelateerd aan creativiteit en dat geeft uitdaging voor de mensen die er werken. Aafje kijkt wat bij iemand past, waar iemand zich in kan ontwikke-



len en welke werkzaamheden kunnen helpen in de verdere ontwikkeling. Elke ochtend vanaf 8 uur haalt ze de meeste medewerkers van huis op. Tegen kwart over negen is iedereen in de Weverij actief bezig. Om half vier brengt Aafje ze weer naar huis.

ONTWERP, OPMAAK EN DRUKWERK



SPOONSOREN
VAN DE STAR

Alice
de Boer



Bouwbedrijf
Broekman v.o.f.

Villa Sterrebos



WILCO BEUGELING

h.o. Rob de Boer vasteplanten



UITVAARTVERZORGING KIERS



Familie
K. LEEUW



stichting
maatschappij
van
weldadigheid



Oranjeborg
Daarlecht éénvoud, optimale zorg!