

Een bulletin uitgegeven
voor de bewoners van Frederiksoord
en omgeving

DE STAR

star.frederiksoord@home.nl

Hernieuwde uitgave
Jaargang 5 · Uitgave 4 · oktober 2011

We zijn weer goed bezig in de Kolonie! **Frederiksoord Nu**

FREDERIKSOORD – De openingsfoto laat zien dat men druk bezig is met het herstellen van het Kiemhuis, een van onze monumenten. Verderop in dit bulletin kunt u meer hierover lezen.

*De historische foto op deze pagina
is een van de weinige van het Kiemhuis
uit het verleden.*

We hebben weer een heel goede Zomermarkt gehad met heel veel bezoekers. Een groot succes, mede dankzij de vele vrijwilligers, die zich weer geweldig hebben ingezet. Ook het Corso was een groot succes, ook weer dankzij de inzet

van heel veel krachten. Goed is ook even te vermelden dat er een Kerngroep gevormd is van bewoners uit Wilhelminaord en Frederiksoord die gaan meedenken over de toekomst van onze Kolonie. Andries Ophof schrijft er in dit bulletin over.

Het aantal abonnees op de digitale versie van De Star breidt zich nog steeds uit. Onlangs vroeg nog een tuinhaas, zoals hij zichzelf noemde, die in het begin jaren vijftig op de Tuinbouwschool had gezeten, een abonnement aan.

Reacties en suggesties met betrekking tot ons bulletin zijn zeer welkom op star.frederiksoord@home.nl. Via dit e-mailadres kunnen belangstellenden buiten Frederiksoord en Wilhelminaord een digitale versie van De Star aanvragen. In Hotel Frederiksoord is altijd een papieren versie verkrijgbaar.

Hilco Komen en Jan Jansen



AGENDA

Elke zaterdag in de even weken

Biologische boerenmarkt naast

De Koloniehof

Zondag 23 oktober

Kolonieconcert in Koloniekerkje

Woensdag 26 oktober

Rommelmarkt in De Menning

Zondag 20 november

Kolonieconcert in Koloniekerkje

Zondag 27 november

Kolonie Wintermarkt

op De Koloniehof

Zondag 18 december

Kolonieconcert in Koloniekerkje

Zondag 24 december

Open Podium in Koloniekerkje



Gezelligheid troef op zomermarkt

FREDERIKSOORD – Ruim 2500 bezoekers kwamen op zondag 7 augustus af op de elfde Kolo-nie Zomermarkt op De Koloniehof.

Natuurlijk was er veel belangstelling voor de kraamhouders met hun heel diverse aanbod aan ambachtelijke waar. Ze verkochten dan ook prima. Ook het Ambachtenplein en het Kunstplein konden

op veel geïnteresseerden rekenen. Vaders en kinderen vergaapten zich aan de prachtige motoren van de Vereniging Klassieke Motoren en ook de model-treinen kregen hun aandacht. De poppenkast Popperazzi vertoonde voor de kinderen het Kolonie-sprookje op het grote veld voor de picknickschuur waar ook de schminkster een plekje had gevonden. Een uitverkochte paardentram Frederiksoord bracht

mensen door een groot deel van ons mooie gebied.

Wat iedereen vooral opviel was de ontspannen sfeer waarin alles gebeurde. Niet alleen het prima marktweer maar ook het parkachtige karakter van De Koloniehof droeg daaraan bij. Maar vooral de wijze waarop personeel en vrijwilligers van De Koloniehof de markt hadden geregeld en de bezoe-kers benaderden was debet daaraan. Compliment!



Nieuws vanuit Huis Westerbeek

De provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid hebben onlangs hun **samenwerking** herbevestigd in het project Erfgoed Westerbeeksloot. Samen trekken zij verder op naar 2018: het jaar waarin de Maatschappij 200 jaar bestaat en hopelijk de Wereld Erfgoedstatus wordt verkregen.

Het **Maatschappelijk Verslag 2010** van de Maat-schappij is inmiddels verschenen. Belangstellenden kunnen een exemplaar verkrijgen op Huis Westerbeek.

Henk Oosterloo heeft met zijn **buitenploeg van Hoeve Boschoord** het Kiemhuis moeten verlaten. Ze hebben een tijdelijk onderkomen in Frederiks-

Betrokken bewoner

Wie kent het niet? Je wandelt door je dorp of door het bos en overal ligt zwerfvuil. Je kan je daaraan ergeren maar je kan er ook wat aan doen. Maas van de Lagewaard, die regelma-tig met zijn hond door het Sterrebos wandelt, deed er wat aan.

Hij ging naar Huis Westerbeek, vroeg en kreeg zo'n handig knijphandje en komt nu na zijn wandeling terug met een frisse neus en wat rommel voor de container. Goed voor het gebied, goed voor het milieu en het geeft nog een goed gevoel ook.

Een voorbeeld!

oord. Naar een meer permanente werkplek wordt nog gezocht.

Per 1 september is de Bed & Breakfast in **de Bak-kerij** in handen van een nieuwe huurder. Paula Brouwer zwaait er nu de scepter. Haar partner Henk Buteyn, manager medische techniek, zal het zaaltje gebruiken voor trainingen op zijn vakgebied.

In gesprek met... Ammy Augustijn

Sinds 1966 woont Ammy, toen pas getrouwde met Henny Augustijn, hier in Frederiksoord op de grens met Vledder. Het huisje ligt vrij ver van de weg en werd destijds omringd door een kerstbomenaanplant van de Maatschappij. Haar man startte daar de autorischool en samen stichtten ze een gezin. Ook begon Ammy haar studie voor het middenstandsdiploma.

De lagere school deed ze in Balinge, en daar op het platteland had ze een heerlijke jeugd met veel ravotten in de buitenlucht. Het werd er niet slechter op toen En dat allemaal omringd door bos. En toen het bos met kerst verkocht was werden er weer nieuwe dennen aangeplant. Ammy had wel een moestuin, maar die kreeg zo weinig zon dat ze maar gras inzaaiden, waar tenminste de kinderen op konden spelen. Haar liefde voor de tuin stak pas weer de kop op toen ook het tweede bos was geoogst en de Maatschappij ermee stopte. De school heeft er later nog wat dahlia's op gekweekt, en met de restanten daarvan en veel stekjes en krijsertjes uit de buurt is er een tuin ontstaan. De grond huurden ze en Ammy en Henny genoten ervan. Henny hield het gras altijd keurig bij, maar nu raast Ammy zelf op de trekker rond want ze wil het graag zo houden. Ze experimenteert met allerlei plantjes, bij voorbeeld met witte viooltjes die zichzelf uitzaaaien, en die mengt ze op een paar plekken met blauwe druifjes, wat een beeldschoon effect geeft. We bleken samen enige tuinbekende te hebben op-

gelopen en het heerlijk te vinden een rondje door de tuin te maken, hier een verdord bloempje afknippend, daar een onkruidje of verkeerde zaailing uit-trekkend. Zij noemt dat prutsen, ik noem het hannesen.

De twee meisjes zijn al lang de deur uit en zoon Martin heeft de autorischool overgenomen.

Er zijn twee kleinkinderen maar die wonen helaas helemaal in Italië. Verder heeft Ammy nog een normaal huishouden met haar zoon, maar het is niet meer zo druk als vroeger. Toen zat ze ook nog in het bestuur van de dorpsgemeenschap Frederiksoord-Wilhelminaord, en later heeft ze ook tien jaar als secretaresse in het bestuur van de Ronde van het Sterrebos gezeten.

Doordat ze zo afgelegen woonde had ze eerst niet zo veel contacten in het dorp, net als ik in het andere uiterste van Frederiksoord op de grens met Nijnsleek. Wat dat betreft hebben nieuwe bewoners die lid worden van de Ronde een betere introductie. Dankzij mensen als Ammy is er een netwerk opgezet tussen autochtonen, mensen van de Maatschappij, van de school en nieuwkomers, en dat blijkt prima te lopen.

Trix van der Bij

Corso weer succesvol



Op een paar spettertjes op de zondag na was het tweede weekend van september weer erg mooi. En dat niet alleen door het weer maar natuurlijk vooral door het 51e Floralia Corso.

In de stoet van fraaie wagens met als motto 'Film' trad als een van de deelnemende muziekkorpsen op de Jugendspielmannzug uit het Duitse Melbeck. Zij werden bewonderd door het ruim aanwe-

zige publiek waaronder zo'n zestig vertegenwoordigers van de stad Politska uit Tsjechië. Beide gemeentes zijn partnergemeente van Westerveld en konden tijdens hun bezoek genieten van ons Corso. Net als voorgaande jaren waren er weer meer deelnemers aan het kindercorso, die bovendien steeds vaker hun ouders wisten te verleiden om als figurant op te treden.

Over het avondcorso kunnen we kort zijn: sprook-

jesachtig als altijd en daardoor een lust voor het oog. Na het avondcorso was duidelijk dat er van alle prachtige wagens twee de grote winnaar waren: de groep De Blokkers uit Wilhelminaord met Wickie de Viking die er met bijna alle prijzen vandoor ging maar nipt de groep vvv uit Nijensleek als meerdere moest erkennen die met Pirates of the Caribbean de Ereprijs voor hun neus wegkapte. Daar moet tijdens het druk bezochte en gezellige Flodderfeest van zaterdagavond menige versnapering op zijn besteld...

Op Corsozondag waren gezelligheid en actie volop aanwezig. Overal op het terrein was wat te doen, en wat vooral opviel waren de demonstraties van de Bike X stuntshow, het demoteam Kunst en Vliegwerk en tot veler verbazing het optreden van het Boschoord Acrobaten Team. Wat deze begeleiders en gedragwetenschappers van de instelling naast en op het dak van hun door cliënten gepimpte Daffodil deden was ongelooflijk! Het nieuwe bestuur onder aanvoering van Ronald Visser kan terugkijken op een zeer geslaagd debuut waarbij door de aanwezigheid van zo'n 5000 bezoekers en de steun van vele sponsors ook de penningmeester vrolijk kan kijken.

Volgend jaar op 7 en 8 september zal het motto van het Corso zijn: 'Typisch Hollands'. Benieuwd wat voor een moois zij daar weer van zullen maken.

Kerngroep denkt na over toekomst kolonie

De omgeving van Frederiksoord en Wilhelminaord is aan het veranderen, zowel in positieve als in negatieve zin. Positief is dat de voormalige armenkoloniën op weg zijn om door de Unesco te worden erkend als Werelderfgoed, en dat heeft weer effect op bijvoorbeeld het aantal toeristen en de werkgelegenheid.

Deze regio is prachtig en dat moeten we goed laten zien, met z'n allen zouden we daarvan kunnen profiteren. De komende jaren zullen we daar uiteraard meer van gaan merken. Maar er zijn in het gebied rond Frederiksoord en Wilhelminaord ook negatieve ontwikkelingen. De bevolking vergrijst bijvoorbeeld en voorzieningen als een dorpschool, een zwembad, een vereniging of school

staan onder druk. Blijft de school bestaan als er steeds minder geld is om te verdelen en het aantal leerlingen afneemt? En wat betekent die afname van jeugd voor een vereniging? Of zelfs voor een dorpschool?

Sinds begin dit jaar zitten vertegenwoordigers van de dorpen Frederiksoord, Wilhelminaord (en Nijensleek), de Maatschappij van Weldadigheid, het bedrijfsleven en verenigingen met elkaar om tafel om over deze vragen te praten. Maar bij praten blijft het niet. De Kerngroep Kolonie is bezig met het opstellen van een 10-puntenplan waarin concrete zaken staan. De bedoeling is om partijen met elkaar te verbinden en ze op die manier te helpen. Er zijn zoveel mooie plannen, die misschien net een duwtje in de rug nodig hebben om tot uitvoering te komen.

De gemeente Westerveld heeft het steeds over 'dorpskracht'. Juist die dorpskracht wil de kerngroep meer handen en voeten geven. Want ook de kerngroep wil natuurlijk niet dat het dorpshuis in Wilhelminaord bijvoorbeeld moet sluiten, omdat het niet meer uit kan. Verder wordt gekeken hoe we straks kunnen profiteren van de Werelderfgoedstatus van de koloniën Frederiksoord en Wilhelminaord. Wij denken dat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat de kolonie een prachtige plek is en blijft om te wonen en te werken. We weten zeker dat er in de deze regio goede ideeën zijn. Schroom niet om ze ons te laten weten. Mail ze naar info@dorpsgemeenschap-fw.nl. In de Star zult u de komende tijd meer horen van de Kerngroep Kolonie.

Andries Ophof

Koloniën van Weldadigheid

Er is weer een nieuw boekje verschenen vol met hele mooie foto's die in relatie staan tot de dit jaar geheel vernieuwde permanente expositie in Museum de Koloniehof.

Het idee komt van Jan Mensink, en Tineke Dekker heeft de tekst geschreven. De historische foto's ko-

men grotendeels uit het archief van de Maatschappij van Weldadigheid.

De prijs van dit gebonden boekwerk is slechts € 8,50. Voor begunstigers van het museum is een speciale prijs vastgesteld van € 6,00. Het 40 pagina's tellende boekje is verkrijgbaar in Museum de Koloniehof.



Koloniën van Weldadigheid
Een unieke geschiedenis in woord en beeld

Dertig jaar Klassieke Muziek in het Koloniekerkje

Het is dit jaar precies 30 jaar geleden dat er een start gemaakt is met het organiseren van concerten in het Koloniekerkje. En met wie kun je beter herinneringen ophalen dan met een van de initiatiefnemers: Hansje Meereboer

Met een groep nieuwe bewoners in Wilhelminaord besloten we begin 1981 iets te gaan doen op klassiek gebied. Een van de buren, Henk Klein, was eerste violist geweest in het Residentieorkest, en met zijn hulp moest ons dat zeker lukken, dachten we.

Het kerkje in Wilhelminaord leek ons zeer geschikt voor concerten en wij gingen rondvragen of daar belangstelling voor was. Het eerste jaar hadden we 36 abonnees en vroegen we 5 gulden entree. We heetten toen nog geen Stichting Kolonieconcerten, maar Stichting Kunstkring Vledder e.o. Het eerste

concert organiseerden we in oktober 1981. De programmaboekjes kalligrafeerde ik zelf en met behulp van een stencilmachine werden ze geproduceerd. (Dat kalligraferen bleef Hansje doen zolang ze in het bestuur zat.) Dankzij de relaties van Henk Klein waren we in staat zeer bekende musici zoals de pianist Daniël Wayenberg en de harpist Edward Witzenburg naar Wilhelminaord te halen. Daar waren we best trots op. Wij vonden het belangrijk goede contacten op te bouwen. Na afloop kregen de musici altijd soep met broodjes bij een van de bestuurleden thuis. Dat schipper een band.

Naast het organiseren van concerten hebben we ook voorstellingen van onder andere een Poppentheater gehad, en zelfs Henk van Ulsen heeft twee keer voor ons opgetreden in het kerkje.

In 2002 stopte Hansje Meereboer als bestuurslid maar ze komt nog vrij regelmatig de concerten bezoeken want de sfeer bevalt nog steeds uitstekend.



Koloniewoningen duurzamer

Dat de Maatschappij van Weldadigheid inzet op energie-neutrale nieuwe koloniewoningen was al bekend.

Wie een radiator in zijn nieuwe woning wil of op gas wil koken, zal echt naar een andere woning moeten omzien. Zonnecollectoren en aardwarmte zorgen voor de nodige energie in de nieuwe woningen. Maar ook bij de verdere bouw wordt gezocht naar duurzame oplossingen. In juli en augustus heeft wekenlang achter hoeve Prinses Marianne een mobiele zaaginstallatie een fors aantal stammen verwerkt tot planken en balken. Zij zullen onder andere worden gebruikt voor

schuren, carports en eventuele houten uitbouw van de nieuw te bouwen koloniewoningen. Deze stammen komen uit de bossen van de Maatschappij zelf. Geen gesleep met hout uit Scandinavië, Duitsland of de Alpenlanden maar gewoon hout uit eigen bos. Want ook daar is prima timmerhout in te vinden. Een mooie bijdrage aan verduurzaming van het gebied!

Start nieuwbouw koloniewoningen

Begin september is begonnen met de werkzaamheden voor de negen nieuwe koloniewoningen aan de Molenlaan.

Allereerst zijn de bestaande fraaie eiken voorzien van een houten 'beschermdeken' zodat bouwverkeer die



niet kan beschadigen waarna met het uitgraven van de bouwpercelen en de aanleg van een nieuwe rioolring kon worden begonnen. Omdat een omgevingsvergunning ontbreekt heeft de gemeente Westerveld het werk stilgelegd. Het bestemmingsplan vermeldt dat op de locatie onderzoek is gedaan en dat de geplande bodemingrepen uit archeologisch oogpunt kunnen worden uitgevoerd. Het bestemmingsplan geeft echter ook aan dat de waarden zijn beschermd door een omgevingsvergunningsplicht. Verzuimd is deze aan te vragen, maar gezien het feit dat de ingrepen kunnen worden uitgevoerd wordt deze spoedig verwacht. De bouwstop lijkt dan ook een wat sterk aangezette reactie van de gemeente die onnodige vertraging oplevert. Naar verwachting is de bouw volgend jaar gereed en kunnen de eerste bewoners een nieuwe koloniewoning betrekken.

Kiemhuis gestript en weer opgebouwd

Voor bijna heel Nederland was het tijdens de bouvakantie luieren geblazen maar voor de werkers aan het Kiemhuis allerminst. Al tijdens de vakantie is de HJL-groep begonnen met het verwijderen van de honderden glazen platen, zodat direct na de vakantie met de restauratie kon worden gestart. Deze verloopt volgens plan: eind dit jaar gereed en in het voorjaar de nieuwe gebruikers van Ecolan erin. Er wordt nog nagedacht over een soort open dag waarop iedereen het vernieuwde Kiemhuis kan bewonderen en zijn gebruikers kan ontmoeten.

ONTWERP, OPMAAK EN DRUKWERK

gKrüter

CORKRUTER@WANADOO.NL

SPONSOREN VAN DE STAR



F

Hotel Frederiksoord – Restaurant Fréderique – Brasserie F
www.hotelfrederiksoord.nl

TANKSTATION MENGER



Quiltservice
FREDERIKSOORD
Het Quiltcentrum van Zuidwest Drenthe

DE HJL GROEP



UITVAARTVERZORGING KIERS



Molenlaan 3 – 8382 CA Frederiksoord – T 0521 - 387030 – E info@ikeair.nl

OP MAAT VERSTELATELIER
Kledingverstel- en reparatiewerk
Tel : 0521 381379



Wilco Beugeling

h.o. Rob de Boer vasteplanten

K. LEEUW



TAXI MENGER



Hortulanus tuinontwerpen



Alice de Boer



Beautycenter Frederiksoord
Schoonheidssalon Tel. 0521 - 381866



Camping de Moesberg

www.moesberg.nl

