

Een bulletin uitgegeven
voor de bewoners van Frederiksoord
en omgeving

DE STAR

star.frederiksoord@home.nl

Hernieuwde uitgave
Jaargang 6 · Uitgave 4 · oktober 2012



We zijn weer goed bezig in de Kolonie! **Frederiksoord Nu**



FREDERIKSOORD – Zoals iedereen weet is ons aller Trix van de Bij in juli overleden. Zij heeft vanaf de start van De Star meegewerkt aan ons bulletin en interviewde markante inwoners uit onze kolonie. Haar positieve inzet zullen we erg missen.

De belangstelling voor De Star blijft groeien en we staan steeds weer verbaasd overal uit Nederland aanvragen te krijgen voor de digitale versie van De Star.

Niet alleen het aantal lezers groeit, ook het aantal sponsoren is weer uitgebreid en daar zijn we heel blij mee. Zo zijn we in staat De Star te blijven uitgeven.

De openingsfoto is ons toegestuurd door Wim Frank uit Sellingen. Het is wel een heel bijzondere foto van een plekje in Frederiksoord. We zijn benieuwd welke lezer ontdekt wat er op de foto staat afgebeeld. Als u denkt te weten wat de foto weergeeft, stuur dan een berichtje naar het e-mailadres

We wensen u weer veel leesplezier en natuurlijk zijn reacties en suggesties heel erg welkom op star.frederiksoord@home.nl. Via dit e-mailadres kan ook door iedereen een digitale versie van De Star aangevraagd worden. In Hotel Frederiksoord is altijd een papieren versie verkrijgbaar.

Hilco Komen en Jan Jansen

AGENDA

- Elke zaterdag in de even weken
Biologische boerenmarkt naast De Koloniehof
Zondag, 11 november
Concert door Cello Octet in Koloniekerkje
Zaterdag, 17 november
Contactdag Begunstigers MvW
Zondag, 25 november
Kolonie Wintermarkt met Ondernemersbeurs
op De Koloniehof
Donderdag 29 november
Ronde vh Sterrebos over De Bakkerij
Zondag, 16 december
Concert door The Gents in Koloniekerkje
Maandag, 24 december
Open Podium in Koloniekerkje
Zaterdag 12 januari 2013
Nieuwjaarsvisite Ronde van het Sterrebos



Historie

FREDERIKSOORD — Dat de Westerbeeksloot, die in het Belvedèrepidan genoemd staat om weer te worden opgeknapt, van het begin af aan in de kolonie een belangrijke rol heeft vervuld, blijkt wel uit onderstaand citaat uit DE VRIEND DES VADERLANDS van 1835 (De opvolger van De Star die in de beginjaren van de Maatschappij werd uitgegeven): ‘Na eene langdurige droogte, welke overal langs den weg dien wij naar de Koloniën volgden, een zigtbaren invloed had gehad, en op de weiden, en op de te veld staande vruchten, kwamen wij onder een ‘gewenschten regen’ te Frederiksoord aan, en maakten ons dadelijk den tijd ten nutte om de 1^e wijk van die Kolonie te bezichtigen...

Het graven der vaart, ter verbinding van de aa met de Lende, langs het logement van Frederiksoord, en 't welk strekken moet tot het min kostbaar vervoer van meststoffen, turf, enz. naar die Kolonie, was veel gevorderd en zoude nog in dezen zomer voltooid worden. Het ontwerp, om door plaatsing van eenen molen, welke die vaart steeds door inmalting van wa-



ter uit de Aa in een bevaarbare staat zoude houden, en tevens tot het vollen van geweven wollenstoffen dienstbaar zoude kunnen worden gemaakt, kwam ons zeer doelmatig voor.’

Stralend Corso

FREDERIKSOORD — Stralende zon, prachtige wagens, enthousiaste bezoekers en een trevenden bestuur. Het was weer feest in het tweede weekend van september. Twaalf prachtige wagens reden door Frederiksoord en stonden later te pronken op De Tuinen. Veel mensen kwamen kijken.

Vooraf was de bekendheid met het corso al vergroot doordat het bestuur de aankomst in Frederiksoord van De Trektocht van TV Drenthe had geadopteerd en zo veel regionale zendtijd kreeg. De oplage van de Corsokrant was vergroot naar 50.000 en mogelijk mede daardoor kwamen zo'n tien procent meer betalende bezoekers het corso bewonderen. Het aantal sponsoren was weer groter dan vorig jaar. Ook dat houdt de zaken financieel solide. Meer dan honderd vrijwilligers zetten zich in voor dit feestweekend. En daarnaast was er natuurlijk de steun uit de omgeving: de Maatschappij van Weldomheid, Oranjeborg, Bo-

schoord, Scouting, Noorderbrug, Concordia, Flodderfeestcommissie en Hotel Frederiksoord: zij allen werkten gezamenlijk op om het corso een succes te laten worden. En dat mag ook wel eens worden gezegd.

In de twaalf wagens die voorbij reden waren bijna een miljoen dahlia's geprikt tijdens een van



de leukste momenten van het corso: de Nacht van Frederiksoord, de nacht van vrijdag op zaterdag. Toen bleek ook dat er van bepaalde kleuren dahlia's 30.000 te kort waren. In plaats van daarover te zeuren, staken bestuur en wagenleiders de koppen bij elkaar en werden er wat telefoonjes gepleegd met als resultaat dat er even later een aantal busjes naar Eelde reden met zo'n dertig wagenbouwers die midden in de nacht met een mijnwerkerslamp op het hoofd zorgden voor verse bloemen. Een prachtig voorbeeld van samenwerking en van de kracht die in deze omgeving schuilt!

De groep vvv met de wagen De Efteling was de grote winnaar van het weekend; de groep De Florissantjes met de wagen Fietsen won de nieuw ingestelde Innovatieprijs. Het leek tijdens het avondcorso wel of de fietsen zweefden boven de wagen.

Het motto volgend jaar is GAMES. Daar moet weer veel nieuws te bewonderen zijn. Kijken dus.

Nieuws vanuit Huis Westerbeek

- De voormalige **directeurswoning** met rieten kap aan het begin van de Wynoldyweg krijgt binnenkort nieuwe bewoners; de **woning** op de hoek Wynoldyweg - Molenlaan is voor de periode van leegstand in gebruik gegeven aan een tijdelijke bewoner; voor de vrijgekomen monumentale **Vrijboerhoeve** bij de rotonde wordt een passende bestemming gezocht.
- Voor de nieuw te bouwen **ligboxenstal** bij Hoeve Prinses Marianne is de vergunning binnenkort definitief. Met het grondwerk is inmiddels begonnen. Na breed overleg is het ontwerp voor de stal aangepast aan het monumentale karakter van de boerderij en bij de kolonie.
- In de **Pastorie** van het Koloniekerkje is de beheerder van het kerkje komen wonen.
- De bouw van **starterswoningen** (+) aan de Vaartweg wacht op het definitief worden van het nieuwe bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Frederiksoord - Wilhelminaord. Inhouddelijk is de Raad van State accoord met het ingediende plan.
- Volgend jaar wordt begonnen met de bouw van vijf van de negen **nieuw-**

we koloniewoningen aan de Vaartweg. Op een aantal is al een optie genomen.

- In de planning staat een **Koloniedag Frederiksoord**, de opvolger van de succesvolle Vrije Kolonistendag. Naar verwachting zal deze dag vallen op zondag 26 mei 2013 en zal het thema luiden: Bewoningsgeschiedenis in kaart.
- Binnenkort wordt gestart met het verbeteren van een groot aantal onverharde **wandelpaden** in Frederiksoord en Wilhelminaord. Op paden in o.a. het Sterrebos en bij het Adderveld zal de waterdoorlatendheid van de ondergrond worden vergroot.



Monumenten op zicht

De kolonie staat vol monumenten. Tijdens de Open Monumentendagen, die elk jaar in het tweede weekend van september worden gehouden, werden ze nooit opengesteld.

Het corso, weet u wel, dat gooide roet in het monumenten-eten. Maar door de wijziging een paar jaar geleden van monumentendag naar monumentenweekend ontstond de mogelijkheid om wél mee te doen. Natuurlijk niet op de zaterdag want dan is het dorp bezet met de fraaiste bloemenwagens. Maar de zondag leent zich er prima voor.

Dit jaar deden voor het eerst op verzoek van de gemeente een aantal bewoners en bezitters van monumenten op de zondag mee.

En dat werd een doorslaand succes. Zeer velen bezochten de vier opengestelde monumenten in Frederiksoord en een in Wilhelminaord. En alle bezoekers waren echt geïnteresseerd, wisten al het nodige van de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid en brachten ook een bezoek aan De Koloniehof. Niets dan lovende woorden. En echt geen nieuwsgierige buurtbewoners maar mensen uit alle delen van het land en zelfs vanuit België uit de buurt van de zusterkoloniën in Wortel en Merkplas. En ook geen concurrentie voor ons corso: deze bezoekers van de koloniën hadden andere interesses. Wat zou het mooi zijn wanneer volgend jaar meer monumenten in ons gebied zouden meedoen. Dan kunnen de bezoekers nog meer genieten van het moois en het bijzondere van de kolonie. Dat is immers meer dan de moeite waard.



Voluit voor de Voedselbank

Genoeg grond, goede grond ook nog, zelf veel kassen op eigen terrein en veel hongerige monden te voeden. Wat doe je dan? Je eigen groenten verbouwen.

Op het voormalige schoolterrein pakten de cliënten van Oranjeborg de tuinhandschoen op en bewerkten de grond en zaaiden in. En het resultaat: veel aardappels en groenten, heel veel zelfs. Omdat 'doordraaien' niet in hun woordenboek voorkomt en weggooien van goed voedsel zonde is, zochten en vonden ze een andere, nuttige bestemming. De

cliënten wilden ook iets terug doen voor de samenleving. Het contact met de Voedselbank Westerveld was vervolgens snel gelegd. En zo komt het dat nu al enkele maanden om de week op vrijdagmorgen een busje van de Voedselbank het terrein op rijdt. Vol met die ochtend van het land gehaalde verse producten vertrekt de bus naar het distributiepunt waar nog diezelfde middag diverse gezinnen die het hard nodig hebben de verse waar ontvangen.

Mohammed is een van de cliënten van Oranjeborg die in zijn geboorteland teelervaring heeft

opgedaan. Hij is de man die de groenteteelt in zijn pakket heeft. Op de vraag hoe hij het vindt dat zijn groenten van het terrein verdwijnen, verschijnt een grote lach op zijn gezicht: 'Heel leuk voor de mensen. Mooi om te doen. Nog een paar keer tomaten, augurken, pompoenen en zo en dan is het helaas klaar voor dit jaar'.

Maar de afspraken voor volgend jaar zijn al weer gemaakt. Dan kunnen de cliënten vol trots weer aan de slag en iets voor de medeburger doen. Ze kijken ernaar uit, en de Voedselbank ook.

Zomerse zomermarkt

In de aanloop leek het de verkeerde kant op te gaan met het weer. De dag voor de zomermarkt werd zelfs in de omgeving, in Steenwijkerwold een festivaltent de lucht ingeblazen door noodweer, gelukkig met maar beperkte fysieke gevolgen voor de bezoekers.

Maar de eerste zondag van augustus was het in Frederiksoord prima marktweer. De markt trok dan ook het gebruikelijk aantal bezoekers, die genoten van de vele ambachtelijke waar die werd aangeboden en de gezellige sfeer. Zo gezellig dat twee kraamhouders die nauwelijks iets hadden verkocht na afloop er bij de marktcommissie op aandrangen om voor volgend jaar toch vooral weer een plaats te mogen hebben. Ze vonden het echt een supergezellige markt. Zo ziet u maar: de kraamhouders zijn er echt niet alleen op uit uw portemonnaie leger te maken, ook al hebben ze daar op zich geen bezwaar tegen...

Op het veld voor de picknickschuur werd het bezoek vermaakt door demonstraties zumbadansen waar je alleen al van het kijken de zweedruppels op je hoofd voelde ontstaan, en een jeugdcirc-



cus met onnavolgbare acts. Dat ook de paardentram en schminckster op ruime belangstelling mochten rekenen, spreekt voor zich. Dat gold ook voor de beide muzikanten die op het terrein de ingeklakte muziek vervingen.

Al met al weer een geslaagde markt, die door de regenbuien die het mooie weer kwamen versturen

een half uurtje eerder moest stoppen, maar dat deerde de bezoekers, kraamhouders, personeel en vrijwilligers van de Koloniehof niet. Die hadden toch weer een geweldige dag gehad. Nu weer op naar de Kolonie Wintermarkt op zondag 25 november, dit jaar voor de tweede keer samen met de Ondernemersbeurs.

Wonen in een nieuw koloniehuisje

Nauwelijks had ik mijn nieuwe koloniewoning aan de Molenlaan betrokken of er werd mij al gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over mijn eerste ervaringen.



Op de eerste plaats heb ik gepopeld om als hedendaagse kolonist op deze bijzondere locatie te mogen neerstrijken. De plek trok mij aan omdat ik het gevoel had dat natuur en cultuurhistorie hier sfeerbepalend zouden zijn.

En dit is zeker waar. Vanuit ieder raam heeft de natuur een ander gezicht. Zo kijk ik uit op een boomgaard met oude fruitbomen, een gerief-houtbosje, een rechte laan met oude eikenbomen en een maïsveld dat mij als een theaterdoek nog onwetend houdt van wat het weidse uitzicht straks gaan bieden. De cultuurhistorie in de directe omgeving bestaat uit het pand dat ooit dienst deed als gaarkeuken van de Maatschappij, de ka-

rakteristieke boerderij van Ike Air en de Molenlaan, waارlangs de koloniehuisjes weer zoals vroeger strak in het landschap staan.

Maar het is ook bijzonder om de hedendaagse folklore in de vorm van het corso vanaf de Molenlaan te aanschouwen. Het was als het ware een kijkje achter de schermen van het altijd zo perfect georganiseerde bloemencorso van Frederiksoord. Zo waren er de muzikanten van het muziekkorps, die aangekomen na hun eerste ronde zich ontdeden van tuba's, trombones en andere indrukwekkende muziekinstrumenten om luid zweetend om water te vragen. Het dweilorkest bracht speciaal voor ons een deuntje ten gehore en de figuranten van the 'gay parade' hadden geen moeite er voor een geselecteerd publiek een paar extra heupbewegingen tegenaan te gooien.

Zeker wil ik niet nalaten te melden dat behalve de natuur en de cultuurhistorie ook de mensen in de omgeving mij het gevoel geven dat het hier goed toeven is.

Graag wil ik hier ook melden dat mijn trouwe viervoeter Sjoerd met volle teugen geniet van alle aandacht die wij krijgen. Voor hem is het geen enkel probleem dat er nog regelmatig timmerlieden, installateurs, schilders, mannen van de bestrating enzovoort in en om het huis rondlopen. Tijdens hun werkzaamheden staat hij graag in de weg en kijkt ze aan alsof hij zeggen wil dat je beter een Deense Dog kunt aaien dan je uit te sloven op die muur, deur, terras of waar ze ook mee bezig zijn.

Kortom, mijn gespannen verwachtingen zijn tot nu toe niet teleurgesteld. Het wonen in 'een koloniewoning van de toekomst' voelt als een jas die voor mij op maat is gemaakt, wat niet verwonderlijk is daar ik de indeling zelf heb mogen kiezen. Dit wordt wat mij betreft de koloniewoning voor mijn toekomst.

Josée Janssen

Halve eeuw Burmania

Het is het voorjaar van 1962 wanneer twee leraren van de Tuinbouwschool met elkaar spreken over de mogelijkheid om een tennisvereniging op te richten.

Beide heren niet-tennissers vinden steun voor hun idee en op 11 juli van dat jaar wordt een oprichtingsvergadering gehouden in de serre van restaurant De Adelhof. Tot dan was de enige mogelijkheid om te tennissen op de tegelbaan achter Hotel Frederiksoord. Het oog van de nieuwe vereniging viel echter op De Adelhof als eigen locatie omdat daarmee leden uit zowel de kolonie als uit Vledder konden worden verleid. Als naam werd gekozen Tennisclub Burmania, naar de drost van Drenthe die in de 16^e eeuw het landgoed Moersbergen bezat met daarop het huis Moerhoven, gelegen in het oostelijk deel van Nijensleek.

De club begon met twee gravelbanen, een houten hokje voor materiaalopslag en het bos als kleed- en sanitaire ruimte. Later kwam daar een keet bij als kantine. Inmiddels is de club beland in het complex aan de Middenweg in Vledder. Die verhuizing kon worden gerealiseerd omdat de toenmalige gemeente Vledder dit nog voor de gemeentelijke herindeling wilde ondersteunen. De TC Burmania beschikt inmiddels over prima faciliteiten: een prachtig clubhuis met terras, goede kleedruimte, vier smash-courtbanen die ook 's winters kunnen worden gebruikt, een opslaghok, een inslagmuur en een minibaan voor de jonge jeugd.

Na 50 jaar is de club nog springlevend met veel actieve leden, waarvan er heel veel door de handen uit de mouwen te steken hebben bijgedragen aan de realisering van de huidige locatie. Daar moeten nog zeker 50 jaar bij kunnen komen. Info: www.tcburmania.nl

ONTWERP, OPMAAK EN DRUKWERK



SPONSOREN VAN DE STAR

TANKSTATION MENGER



UITVAARTVERZORGING KIERS



Hotel Frederiksoord – Restaurant Fréderique – Brasserie F
www.hotelfrederiksoord.nl

INSTALLATIEBEDRIJF DICK SJABBENS

DIEVER 0521-591994



WILCO BEUGELING
T.O. Rob de Boer vasteplanten

INSTALLATIEBEDRIJF DICK SJABBENS
DIEVER 0521-591994
Bouwbedrijf Broekman v.o.f.



OP MAAT VERSTELATELIER
Kledingsversnel- en reparatiewerk
Tel: 06-50606050
0521 381379
Quiltservice FREDERIKSOORD
Het Quiltcentrum van Zuidwest Drenthe



Familie K. LEEUW

Alice de Boer
stichting maatschappij weldadigheid

