

Een bulletin uitgegeven
voor de bewoners van Frederiksoord
en omgeving

DE STAR

star.frederiksoord@home.nl

Hernieuwde uitgave
Jaargang 8 · Uitgave 4 · Oktober 2014



Op weg naar Werelderfgoed Frederiksoord Nu



FREDERIKSOORD – De openingsfoto is uiteraard een foto van het Corso. Mede dankzij het prachtige weer en de schitterende wagens was ‘Corso 2014’ een heel groot succes.

Minder voortvarend gaat het helaas met Ons Dorpshuis in Wilhelminaord. De historische foto toont het gebouw nog in een prachtige staat in ‘betere tijden’. Verder in De Star hebben we aandacht besteed aan het oudste dorps huis van Nederland. Een zeker te vermelden feit is ook dat de toneelvereniging Erica dit jaar al 125 jaar bestaat.

In de maand november krijgt de Koloniehof bezoek van meer dan 500 leerlingen van alle basisscholen uit de gemeente Westerveld. Een schitterend project, gecoördineerd door het Museum en de stichting Scala, waarbij de leerlingen heel direct in contact komen met de bijzondere geschiedenis van onze kolonie. Helaas blijft de Grontmij volharden in passiviteit en zijn er voorlopig geen positieve ontwikkelingen te verwachten.

Jammer dat we de reproductie van De Star niet meer door de cliënten van Hoeve Boschoord kunnen laten uitvoeren.

De instelling is de interne organisatie aan het heroverwegen en daarom konden we niet bij de Grafische Afdeling terecht (die ons steeds prima heeft ge-

AGENDA

Elke zaterdag in de even weken

Biologische boerenmarkt naast De Koloniehof

Zaterdagmiddag, 8 november

Begunstigers Koloniehof in Ons Dorpshuis

Donderdag, 27 november

Bijeenkomst Ronde van het Sterrebus

Zondag, 17 november

Kolonieconcert Bennewitz Quartet

Zondag, 30 november

Winter Boschfestijn

Zondag, 21 december

Kolonieconcert Amsterdam Wind Kwartet

Woensdag, 24 december

Kerstavond in het Koloniekerkje

holpen). Gelukkig kunnen we bij Bertus Smit in Nijensleek terecht. U snapt dat we het liefst bij ondernemers in ons eigen koloniegebied shoppen. Wie niet?

We wensen u weer veel leesplezier en natuurlijk zijn reacties en suggesties heel erg welkom op star.frederiksoord@home.nl. Via dit e-mailadres kunnen belangstellenden buiten Frederiksoord en Wilhelminaord een digitale versie van De Star aanvragen. Denkt u erom dat u e-mailadres wijzigingen even aan ons doorgeeft! In Museum De Koloniehof en in Hotel Frederiksoord is altijd een gratis papieren versie verkrijgbaar.

Hijlco Komen en Jan Jansen



Zomerse Kolonie Zomermarkt

Het was op zondag 3 augustus met 24 graden warm maar ook drukkend. Dat was voor de bijna 1900 bezoekers van de markt blijkbaar geen beletsel om het terrein van De Koloniehof te bezoeken.

Als vanouds troffen zij daar een markt zonder spijkerbroeken en plastic telefoonhoesjes maar met ambachtelijke waar, streekproducten en veel extra activiteiten.

Vrijwilligers van De Koloniehof begroetten de mensen na binnenkomst met een vraag om hulp: hulp bij de werkzaamheden van moeder anno 1900. Daar werd volop gehoor aan gegeven. Rens Oor fabriceerde in no time uit forse beukenstammen een fantastische kindertroon op het speelveld. Er liepen muzikanten rond op het veld, kinderen konden zich laten schminken en meedoen met een prachtige workshop zomervlinders maken of leren hoe ze op houten panelen konden schilderen. En natuurlijk reed de paardentram zijn rondjes door het dorp: tot de laatste plaats gevuld. Honderden mensen namen een kijkje in een van de drie salon-



wagens die op het grote veld stonden en voor publiek waren opengesteld; volop nostalgie!

Ook al kan de markt weer een succes worden genoemd, het is toch de laatste geweest. De belangrijkste reden daarvoor is het grote aantal markten dat in de regio wordt georganiseerd. Het wordt daarom voor de Marktcommissie bijna onmogelijk om voldoende kwalitatief goede kraamhouders te interesseren. Dit jaar waren het weer minder dan

vorig jaar. Ook de kunstenaars voor het Kunstpad op de markt kunnen kiezen uit legio andere kunstevenementen. Het is dan ook steeds moeilijker om onderscheidend te zijn. Daarom is besloten niet door te gaan. Maar: na veertien (!) jaar wordt het ook wel eens tijd voor wat anders. Wat dat wordt, daar wordt nog over gedacht. In elk geval zal het meer raakvlak hebben met de geschiedenis van onze kolonie. We kijken er naar uit!

Nieuws vanuit Huis Westerbeek

- Per 1 september 2015 stopt Peter van Liefland als bewoner van de pastorie, met bed & breakfast, en **beheerder van het koloniekkerkje**. Mensen die actief en betrokken zijn en de mogelijkheden van het kerkje optimaal willen benutten, kunnen zich voor de combinatie bewoning van de pastorie en beheer van het kerkje aanmelden in Huis Westerbeek.
- Twee **bomen** bij het Rustoord en twee bomen bij Huis Westerbeek zijn ziek en/of rot. Deze moeten worden geveld. Ook een van de Apostelbomen op de begraafplaats aan de Oranjelaan is door rot en storm gesneuveld. Een nieuwe Apostelboom (12 kleine bomen in een cirkeltje) zal worden geplant.
- Om de afwatering en dus de begaanbaarheid te verbeteren zijn diverse **paden** in onder andere het Sterrebos omgegooid. Humus is naar beneden gebracht en wit zand naar boven.
- Op zaterdagmiddag 8 november wordt in Ons Dorpshuis de **begunstigers- en vriendendag** van de Maatschappij en Hoeve Boschoord georganiseerd.
- Op 21 augustus heeft het bestuur van de Maatschappij mevrouw Anneke Haarsma uit Wittelte verkozen als haar **voorzitter**. Het is voor het eerst in de bijna tweehonderdjarige geschiedenis, dat een vrouw 'aan het roer' van de Maatschappij staat.
- Na het stoppen van het overleg met de Grontmij c.s. over onder andere een nieuwe bestemming voor het Inforum, heeft de Maatschappij een nieuw plan ontwikkeld voor de verdere verbetering van het gebied van de kolo-



nie: **MvW200**. Over de mogelijkheden en de financiering daarvan wordt nu met verschillende partijen overlegd. Zodra daar meer duidelijkheid over, is zullen de bewoners worden geïnformeerd.

- Aan de Vaartweg is weer een kavel voor een **nieuwe koloniewoning** uitgegeven. Binnenkort wordt met de bouw gestart.
- Na het succes van de eerste editie van 2013 zal op 30 november het **2e Winter Boschfestijn** worden georganiseerd op De Koloniehof en in het naastliggende bos.

Kolonieconcerten

Het nieuwe seizoen van de Kolonieconcerten is onlangs weer gestart met een schitterend concert van het ensemble Dulcibella met Maarten Koningsberger in een volledig uitverkocht Koloniekkerkje.

Het bestuur van de stichting Kolonieconcerten is er ook dit seizoen weer in geslaagd vooraanstaande ensembles te contracteren, zoals op 17 november het Bennewitz Quartet, een strijkkwartet dat nu al voor de derde keer in het Koloniekkerkje concertteert. Het Kerstconcert staat gepland op 21 december. Dan treedt Het Amsterdam Wind Quintet op.

Het kerkje staat bij veel musici bekend om zijn geweldige akoestiek en vriendelijke sfeer. Steeds meer ensembles of solisten die een keer opgetreden hebben in het kerkje bieden zich spontaan aan om weer te komen spelen. Alle concerten worden steeds in de Agenda van de Star vermeld. Het Koloniekkerkje kan maximaal 180 personen herbergen. Dit seizoen zijn er al meer dan 140 abonnementen verkocht, waardoor het aantal losse kaarten beperkt is. De concerten zijn op zondagmiddag om 15.00 uur. Informatie over alle concerten is te vinden op de site www.kolonieconcerten.nl.

Ons Dorpshuis echt van ons?



FREDERIKSOORD – Een koor, een schilderclub, de biljarters en klaverjassers, de line-dancers en de kinderopvang. Zo maar een greep uit de gebruikers van Ons Dorpshuis.

Er is dus echt wel bestaansrecht voor deze faciliteit. Maar nu nog de exploitatie... Doordat de kosten voor exploitatie door Welzijn Mensenwerk te hoog werden, moet de zaak nu in eigen beheer

door vrijwilligers worden gerund. En daar zit nu net de kneep. Het bestuur en het handjevol vrijwilligers kan niet meer continue bezetting regelen. Wanneer mensen al vrij moeten nemen van hun gewone baan om achter de bar te staan, dan klopt er iets niet.

Tijdelijk heeft het bestuur moeten kiezen voor zelfredzaamheid door de gebruikers. Zelf je koffie zetten en drankje inschenken: het kan maar iedereen zal begrijpen dat het zo niet lang door kan gaan.

Dus, Koloniebewoners, kijk nog eens goed in je agenda of er niet een ochtend, middag of avond vrij is (te maken) om te helpen, al is het maar met de schoonmaak. Ook dat moet gebeuren!

Laat die paar die nu al het werk moeten doen niet in de steek en laat zien dat Ons Dorpshuis écht van ons is!

Reacties naar info@onsdorpshuis.nl of 853492

Toneelvereniging Erica 125

Toneelvereniging Erica uit Wilhelminaoord viert op zaterdag 15 november 2014 haar 125-jarig bestaan in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord. De feestavond begint om 20.00 uur.

De toneelvereniging beschikt nog over een uitgebreid archief met notulenboeken en toneelboekjes die zelfs teruggaan tot de beginjaren van Erica. In 1867 kwam tussen het reciteergezelschap 'de Vriendschap' en de rederijderskamer 'Concordia' een fusie tot stand en werd de rederijderskamer 'Generaal van den Bosch' opgericht. Het verzoek om kwijtschelding van een schuld van f45,- aan de Maatschappij van Weldadigheid werd door commissarissen afgewezen en in 1873 werd de rederijderskamer opgeheven. Pas in 1889 werd weer een toneelvereniging opgericht met de naam Erica.

De huidige leden zijn druk bezig met de voorbereidingen van een feestelijk programma. De feestavond in Ons Dorpshuis is gratis toegankelijk voor iedereen en start om 20.00 uur. Er worden twee eenakters opgevoerd; een door een viertal huidige toneelleden en de andere door de oud-leden Ronald Visser, Jaap Room, Geertje Room en Mieke Huisman. De avond wordt feestelijk afgesloten met een drankje en muziek.



Corso een plaatje

Soms zit het tegen maar soms ook zit het mee. Was de vorige editie van het Corso een koude en soms natte bedoening, dit jaar was het heel anders. Prachtig weer. En dat is de deelnemers aan dit evenement van harte gegund.

Maar niet alleen zij genoten ervan, ook de vele, je kan wel zeggen zeer vele bezoekers hadden het duidelijk naar hun zin. Een prachtige stoet wagens in de sfeer van de Middeleeuwen reed voorbij. Zijn er wel eens jaren waarin je een enkele wagen ontdekt die maar zo - zo is, daar was dit jaar werkelijk geen sprake van. Stuk voor stuk fraai, verzorgd, met prachtige toefen en opvallend veel leuke, mooie en vooral actieve figuranten. Als je



dat zo opschrijft, ziet het er allemaal wel erg goed uit maar dat was het ook.

Wanner we daar de mozaïeken, de muziek, de ridders, het steeds beter wordende kindercorso en de mooie omgeving waar de stoet doorrijdt bij optellen, dan is er maar één samenvatting mogelijk: mooi, sfeervol en gezellig.

De Corso-gemeenschap, en die is omvangrijk, kan tevreden terugkijken en zit financieel ook weer beter in zijn vel. Volgend jaar is het motto Musicals. Veelbelovend. Wanneer dan alle groepen zich aan de maximale afmetingen houden, dan hoeft Andries Ophof zich niet weer de blaren op zijn tong te praten om dat halve uur vertraging bij de start, vol te krijgen. Ook het publiek heeft daar recht op!

Op reis door Nederland

In 1900 gaf Uitgeverij P. Noordhoff uit Groningen een Aardrijkskundig Leesboek uit voor de Volksschool onder de titel 'Op reis door Nederland' geschreven door de heren J.D. Bakker en E. Deelstra, hoofdonderwijzers te Groningen. In de vorige vier uitgaven van de Star is er al uit dit werk geciteerd. Nu volgt deel 5.

Voor een vijftiental jaren is de Maatschappij verrijkt met een drietal belangrijke stichtingen, nl. eene tuinbouw-, eene boschbouw- en eene landbouwschool, de laatste te Willemsoord, de twee anderen te Frederiksoord. De majoor F.H.L. van Swieten heeft het kapitaal voor deze drie vakscholen aan de Maatschappij van Weldadigheid geschonken ter herinnering aan zijn overleden eenigen zoon Gerard Adriaan, naar wien de scholen genoemd zijn. Zij strekken tot opleiding van bekwame tuinlieden, boschbazen en landbouwers. Zij dienen hoofdzakelijk voor de zoons van arbeiders en vrijboeren uit de Stichting; evenwel kunnen ook anderen, tegen betaling van een matig schoolgeld, op deze inrichtingen geplaatst worden. Reeds ontving daar menig jongeling eene degelijke opleiding en vond hij een goede plaats in ons land, onze koloniën of in 't buitenland.

In 1897 stelde een edel menschenvriend, de heer Js. W. Jansen te Amsterdam, de belangrijke som van f35500 ter beschikking der Maatschappij, inzonderheid om de vrijboeren op hun ouden dag in 'Rustoord' - nadat ze steeds trouw hunne verplichtingen waren na-



gekomen - van een matig pensioen of inkomen te verzekeren. Hij bepaalde daartoe, dat voor f18000 eene coöperatieve zuivelfabriek in de Mij. zou worden opgericht en deze drie procent van dat kapitaal aan 'Rustoord' zou uitkeeren; dat f13500 zou worden besteed om een woest terrein, door den Directeur aangewezen en ongeveer 21 HA. groot, te ontginnen en tot boerenplaatsjes te maken, waarvan de pacht alsmede aan Rustoord ten deel zou vallen. De overige 4000 gld. zouden worden gebruikt voor den aanleg eener telefoonverbinding van 't algemeen bureau met de verschillende hoeven en fabrieken, welke verbinding reeds werkt en groot gerief en voordeel geeft. Ook de coöperatieve zuivelfabriek heeft volop werk; door 260 toegetreden leden wordt daar de melk van 700 koeien geleverd.

Ruim 500 basisschoolleerlingen bezoeken De Koloniehof



In samenwerking met SCALA (Centrum voor kunst en cultuur op scholen) organiseert De Koloniehof in de maanden oktober en november een historisch en cultureel project voor de groepen 5, 6 en 7 van de basisscholen in de gemeente Westerveld.

Op deze wijze hoopt men de ruim 500 basisschoolleerlingen te informeren over en te laten 'proeven' van de bijzondere historie van de Maatschappij van Weldadigheid die door Generaal Johannes van den Bosch in 1818 is opgericht.

De leerlingen krijgen eerst door vrijwilligers van

De Koloniehof op school voorlichting over de ontstaansgeschiedenis van de koloniën, waarbij vooral het accent komt te liggen op de voor die tijd vooruitstrevende visie die Van den Bosch ontwikkeld heeft. Tevens gaan ze ervaren hoe de kinderen van hun leeftijd in de 19e eeuw hun tijd doorbrachten.

Enige tijd daarna bezoeken de leerlingen in groepen De Koloniehof waar ze naast historische informatie ook via culturele activiteiten de 'Kolonietijd' gaan ervaren.

Vanaf 's ochtends 9 uur tot ver in de middag gaan ze leren schrijven met griffels, toneelspelen, leren fotograferen en ervaringen opdoen hoe er vroeger in een gezin in de kolonie geleefd en gewoond werd.

Dankzij de hulp van een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers en professionals op het gebied van toneelspel en fotografie zal dit unieke project zeker aanslaan bij deze doelgroep.

ONTWERP, OPMAAK EN DRUKWERK



CORKRUTER@ZIGGO.NL

SPONSOREN VAN DE STAR



Alice de Boer

Bouwbedrijf Broekman v.o.f.



Rob de Boer vasteplanten

DE HIL GROEP



OP MAAT VERSTELATELIER
Kledingsverstel- en reparatiewerk
Tel: 06-20606650
0521 381379



HOTEL FREDERIKSOORD
hotel - restaurant



TAXI MENER

Familie K.LEEUW



Doornbos bestratingen

AANGENAMER LEVEN



LAAT UW VOEDING UW MEDICIN ZIJN EN UW MEDICIN UW VOEDING

WILCO BEUGELING
h.o. Rob de Boer vasteplanten

INSTALLATIEBEDRIJF
DICK SJABBENS
DIEVER 0521-591994



Villa Sterrebos
uitvaartverzorging
Kiers

Oranjeberg
Doordachte enveroud, optimale zorg!
Doreen KAPSALON

STICHTING MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID